

Reforms Nyhetsblad

Vi vill varna för osund karismatik, yoga, djupmeditation, ockulta övningar, bönetekniker, företagstänket och ytlig underhållning. Varken mänsklig styrka, resonemang och sammanträden eller ytlig förändring och postmodernt trams är inte något som bygger upp Kristi Kropp.



Det är där vi får vår tro genom bibelordet - och det är just där sanningen är verksam och förvandlar oss människor.

Det är just i Guds Ord vi får den enda och rätta sanningen. Om alla andra säger emot vad skriften säger och du ensam håller den för sann - så är du den enda som har den rätta sanningen, det är en otroligt stor lättnad att veta.

Då slipper man springa runt och försöka hitta rätt teologi och sanningar i olika sammanhang. *Skrift förklarar skrift.*

Det jag menar är Guds Ord förklarar också med andra skriftställen vad ett bibelord du fått till dig står för. Därför är det viktigt att du läser hela bibeln, som alltid förklarar sig själv.

Gal 3:23, 25. "Men innan tron kom, var vi hållna i förvar under lagen, instängda, tills tron skulle komma att uppenbaras.

(25)

Men sedan tron har kommit, är vi inte längre under uppfostrare".

Vem gav oss den tron som leder till frälsning? Det står "men innan tron kom" eller komma att uppenbaras"

Var ifrån kom tron och vem uppenbarade den tron? Naturligtvis ifrån Gud som ger oss möjlighet att utifrån Hans nåd ha mottagit tro för att kunna närma oss Fadern i Jesus Kristus.

Matt 16:15-17 "Han sade till dem: Men vem säger ni att jag är? (16) Då svarade Simon Petrus och sa: Du är Kristus, den levande Gudens Son. (17) Jesus svarade och sade till honom: Salig är du, Simon Jonas son. För kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlarna".

Hur ska jag hitta rätt vila och gemenskap med Gud?



Frank Mangs skrev vid ett tillfälle: "När syndaren står inför Herrens ansikte och får se sin synd i den helige Andes ljus. Då ser han, att hela hans innersta är fullt av ondska och orenhet, uselhet och smuts, högmod och lögn. Man blir alltid förskräckt inför den uppenbarelsen.

Som de flesta syndare så faller man då ner i syndanöd, förkrosselse och och ropar ut "Gud var mig nådig, mot dig har jag syndat" rädda mig du, min frälsnings Gud.

Syndamedvetandet har flyttat från huvudet till hjärtat – från förståndet

till samvetet, och då är det slut med alla ursäkter och allt självförsvar och all fariseism.

Man har blivit dömd både utifrån och inifrån, och man ger Gud det enda man då har, och det är ett förkrossat hjärta. Det är också det enda Gud begär. Ett förkrossat hjärta är resultatet av den helige Andes dödsstöt åt en människas själsliv".

Slut citat.

Jag har under en längre tid träffat olika människor som haft problem med vad dom skall tro på. Och då menar dessa kristna i regel vilket samfund eller vilken kyrka är mest rätt i sin teologi.

När de inte vetat var de skall gå för att få en kristen gemenskap så har dom blivit sittande i sitt hem med grubblerier tankar och tvivel. Precis som du kanske har gjort ibland - detta är väldigt vanligt hos många.

Det första vi vill säga till dig är att man skall inte lägga hela sin övertygelse och tro vare sig på samfundet eller kyrkan ja inte ens på sin pastor. Man söker sig först in i skriften och ser vad den säger om Jesus Kristus.

Vår tro är alltså en underbar gåva från Gud. Denna tro blir den väg Gud kommer att agera genom när det gäller allt den helige Ande vill säga eller göra genom oss. Vi kan alltså inte fixa till tro eller skapa tro efter våra egna begär eller önsknings. Tron är absolut inget vi kan laborera med efter eget tyckande.

Vår bibel är därför ingen Ikea katalog där vi kan plocka ut vad vi vill ha i Jesu namn. Vi talar inte ut och påminner Gud om vad Ordet säger **för att vi skall få det vi begär** (Han vet vad som står i skriften).

Det är Gud som uppenbarar i bibeln genom den helige Ande så att vi förstår Jesu vilja i våra liv och får då tro. Tro som han ger oss av nåd för att vi skall göra just det han uppenbarar. Guds tro skapar alltid glädje och frid.

en lydnad till den uppenbarelsen han ger.

Vi kan tala om våra önsknings och behov i bönen men aldrig kräva ut något från Gud.

Det han ger oss sker alltid genom hans godhet och nåd utan din inblandning. Sedan kan vi naturligtvis få bönesvar i bland, men det är inget vi kan kräva att få genom att citera samma saker om och om igen.

Vi får bedja ut våra önsknings men det är Herren som avgör vad han vill göra med dem.

Vila och ha en tröst i att han tar hand om dig i alla livets förhållanden – även om det skulle vara tufft eller jobbigt i vissa situationer så finns han där för dig. Bygg heller aldrig din kristna tro på känslor eller upplevelser

Du kan t.ex. börja i **Johannes evangelium** och läsa kanske ett kapitel om dagen. Det tar cirka fem till tio minuter alltså ingen längre tid för dig.

Med tiden så kommer Ordet att befästa sig mer och mer i ditt hjärta och du kanske börjar få en längtan att läsa lite mer längre fram. Och med bibelläsningen så kommer bönen som inte heller behöver vara så lång – fem minuter kan räcka i början sedan kommer Gud att ge dig glädje till att bedja längre *om du nu vill det*.

Ordet är levande och kraftigt står det i **Heb 4:12**. Det innebär att du kommer att bli förändrad ju mer du läser bibeln **om du har ett ärligt hjärta och vill lära känna Kristus**. Och framförallt så kommer du att börja tänka och vilja agera annorlunda än vad du kanske gjorde innan du började läsa Guds Ord.

Det är bra, det bevisar att Guds Ande har börjat att verka i ditt liv och hjärta. Du kommer då att märka att den gamle människan som styrde och ställde i ditt förra liv – mer och mer tappar kontrollen över dig.

Helt enkelt för att det är den helige Ande som helgar och helar dig **och det utan din inblandning**.

1 Petrus 2:24

(24) ”Våra synder bar han själv i sin kropp upp på träet, för att vi, som har dött från synderna, skulle leva för rättfärdigheten. Genom hans sår har ni blivit helade”.

Det Jesus gjorde var att ta din synd i sin kropp och lida och dö i ditt ställe. **Du har med andra ord blivit korsfäst och dömd med Jesus Kristus och därmed betalat din skuld till Gud.**

Det var alltså Jesus som betalade din skuld - din syndaskuld som gjorde att du innan inte kunde ha gemenskap med honom. Du är med andra ord inte längre orättfärdig i hans ögon.

Nu kan du med frimodighet och gott samvete gå inför Guds tron i Jesu namn och tacka honom för vad Gud gjort för dig genom Jesus Kristus på Golgata kors.



Ef 2: 8-9 ”Ty av nåden är ni frälsta genom tron, och inte av er själva, Guds gåva är det, (9) inte av gärningar, för att ingen ska berömma sig”.

Vi kan ingenting göra för att bli frälst för allt är redan fullbordat.

Vi blir därför inte mer frälsta om vi beder mer böner, inte heller om vi gör fler goda gärningar. Vi är rättfärdigförklarade oavsett vad vi gör eller inte gör.

När vi förstår det så får vi en vila och frid i Gud.

Det vi kan göra är att lära känna honom mer, och det gör vi först och främst genom bibelläsning, bön och

Man kan få sköna känslor och upplevelser ibland, men i regel så är

det ganska naturligt att leva med Gud. Bygg därför inte ditt kristna liv på bara känslor, utan på vad evangelium säger – oavsett om du mår bra eller dålig.

Heb 4:12”För Guds Ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd, och tränger igenom tills det skiljer själ och ande, märg och led, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar”.

Skall du vandra i seger över den gamla syndiga naturen (eller den gamla grisen som jag brukar säga) och överleva som kristen, så är bibelläsning och bön den enda vägen.

Heb 10:19-20 ”Så kan vi då, bröder, med frimodighet gå in i det heligaste genom Jesu blod. (20) genom en ny och levande väg som han har öppnat åt oss genom förlåten, det vill säga sitt kött.

Det är alltså enbart på grund av Jesu Kristi blod och nåd du kan komma in i det allra heligaste - in till Fadern. Ingen kommer till Fadern utom genom mig säger Jesus. Men när du har dött med Kristus **och blivit dömd i honom** skall du också **uppstå i honom i en ny skapelse**.

Du blir rättfärdigförklarad (Jesu Kristi rättfärdighet) och därmed har du tillträde och får en gemenskap med den levande Guden som är Kristus Jesus.

Nu börjar det intressanta med det nya livet - den helige Ande som du har fått som en hjälpare blir nu din fostrare och vän och den som helgar dig. **Du skall inte tillbedja den helige Ande** utan samarbeta med honom som alltid ger dig tro och större vishet och förståelse om vem Jesus Kristus är.

Det gör han genom din bibelläsning och bön men också i livets olika förhållanden. Den helige Ande talar alltid i enlighet med det skrivna Ordet, aldrig utanför i olika flummigheter eller konstigheter. ’

Därför är det viktigt att veta vad bibeln säger när man hamnar i olika diskussioner.

(Ett tips är Svenska Folkbibeln eller Reformationsbibeln). Kommer du att synda när du blivit en kristen? Naturligtvis så kommer du att både fela och kanske synda då och då på livets väg. Men när du gör det så kommer den helige Ande att påminna dig om att be om förlåtelse inför Gud.

När du gör det så blir du förlåten och kan gå vidare i frid och glädje. Det är inga konstigheter med att Gud är så god – han är trofast sitt Ord och framförallt trofast dig.

Gud talar heller aldrig genom fördömelse eller ångest när han vill gå tillrätta med dig! Utan han talar alltid genom förkrosselse eller syndanöd och **framförallt genom sitt**

Evangelium, vilket innebär att man borde bli ledsen om man syndat.

Det är viktigt att veta att när du får uppenbarelse från Gud i bibelordet eller från någon människa (som lever i sanningen) så skapar det bara glädje och frid samt en bekräftelse på det du redan har i ditt hjärta.



Däremot så finns det en fiende som heter Satan och naturligtvis också ovisa människor. Dessa talar tyvärr för det mesta så att man får en viss fördömelse, ångest, förvirring m.m. Det finns en sak som är mycket viktig i ditt kristna liv och det är att du skall inte ha begär till synden. **Vist vi syndar i bland oplanerat - men vi skall inte ha begär till synden.**

Har vi någon form av begär (**till det Guds Ord säger är orättfärdiga handlingar**) så är risken stor att vi faller just i det begäret om vi inte radikalt tar avstånd ifrån det. Den helige Ande kommer att överbevisa dig så att du får kraft och syndanöd att lämna allt som inte behagar honom.

Det kallas helgelse och varar livet ut. Så var det i mitt missbruk med allt vad drog begärens innebar. Nu är jag fri från just de begärens och kan gå vidare i livet och fortsätta att helgas bort ifrån världen, så kommer det också att bli med dig.

Med tiden så kommer du att lära dig mer och mer om begärets och syndens nedbrytande krafter - **men också styrkan och glädjen i den helige Ande och Guds Ord.**

Du kommer säkert att falla flera gånger i någon synd, men med tiden så kommer Herren fostra fram en stabilare kristen av dig. Detta kallas för helgelse och kommer att hålla på resten av ditt liv.

Det du fallit på i dag kommer du förhoppningsvis inte att falla på nästa

år. Med tiden så blir du mer och mer stabilare i din vandring med Gud och det kommer din omgivning att förstå och naturligtvis också du att se.

Gal 5:22 ”Men Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålmod, mildhet, godhet, tro, saktmodighet, självbehärskning. **Mot sådant är inte lagen**”.

Vi strävar och kämpar inte efter att få Andens frukt verksamma i våra liv. Andens frukt får vi genom att lära känna Jesus Kristus mer och genom bibelläsning och bön - **men också genom praktisk lydnad till Ordet.**

Det är en sak man växer upp med och får lov att praktisera under sin vandring med Gud.

Allt fungerar kanske inte alltid, men man strävar efter att vara trogen det man fått från Gud. Misslyckas vi så gäller fortfarande Guds förlåtelse och nåd för oss.

Han kommer aldrig att svika ett ärligt hjärta som vill - men som kanske misslyckas ibland.

Först så har vi fått frid och glädje, nästa gång så märker vi att tålmodet har blivit mycket starkare, sedan märker vi att självbehärsknigen helt plötsligt finns där.

Så fortsätter det livet ut och blir bara bättre och bättre. Detta kan gå väldigt fort, men i regel tar det tid genom prövningar och allt annat vi kan råka ut för i livet.



Du måste förstå att ingen kyrka eller samfund, religion eller annan människa kan tillfredsställa ditt liv eller göra dig fri ifrån syndens makt.

Endast och bara genom Jesus Kristus kan du bli förlåten din synd och få den frid, tacksamhet och glädje han så gärna vill ge dig.

Så om du lever i någon form av missbruk, besvikelser eller bitterhet, ja listan kan göras hur lång som helst, så kan Jesus göra dig totalt fri ifrån

synden och spränga orättfärdighetens bojar.

Om du är ofrälst är du räddningslöst förlorad om inte Gud griper in och gör ett under med dig. Och på samma sätt är det med hela världens alla miljarder människor.

Vi duger inte som vi är - utan vi måste räddas genom att bli förlåten vår synd och bli rättfärdigförklarad till ett evigt liv i Jesus Kristus. Detta är vår enda räddning annars går vi oavkortat förlorade.

Ånger, sinnesändring och helgelse som är grunden och nödvändig för att både dö bort ifrån sig själv och växa i Kristus är inget som är nödvändigt för att leva med i den kristna gemenskapen **enligt många ledare**.

Ingen radikal omvändelse bort ifrån syndens oerhörda kraft är heller inte nödvändig för att leva kvar i frälsningen.

Bara man bekänner Jesus som Herre så är alla frälsta trots hur deras liv ser ut med kanske synd och orättfärdighet i deras liv.

Många församlingar satsar i stället på underhållning och trevliga mysiga möten där alla skall trivas (**även ofrälsta**) och ha det så bra som möjligt.

Samtidigt som många församlingar har börjat att ha ekumenik med Katolska kyrkan och ta till sig andra läror.

Ja, till och med yoga och meditation och andra tekniker har en hel del kristna tagit till sig. **Andra församlingar söker sig till vad världen har att erbjuda.**

Inte undra på att flertalet av dessa är förblindade och inte kan skilja mellan synd och rättfärdighet.

Jag säger nu inte att alla troende har sitt hjärta i denna avfällighet som det faktiskt är. Men de är väldigt många och det är väldigt tragiskt och ett stort misslyckande för församlingen.

Det brinner tyvärr en förförelsens eld över Sverige och över hela världen. Gud hjälpe oss att slippa dragas med i den utförsbacken och in i det stora avfallet!

Församlingens verksamhet hur vacker och fin den än är kan **inte** ge världen någonting – det är bara och endast Jesus Kristus som kan ge förlåtelse och frälsa en syndare till evigt liv.

Rockmusik med häftiga ljussättningar och underhållande sockersöt och kraftlös förkunnelse är många gånger det enda en församling kan erbjuda förlorade människor.

Vart tog korset vägen? Vart tog undervisningen vägen om att vi måste dö bort ifrån världen och helgas bort ifrån vår synd?

Det finns snart ingen undervisning som stöter och konfronterar synden hos människor, men så har man inte heller Andens överbevisande kraft i förkunnelsen.

Man nämner Jesus namn men absolut inget korsbärande eller någon omvändelse från synd och orättfärdighet.



Det är faktiskt en annan Jesus som predikas i många församlingar. Vi har två naturer som vill styra vårt liv, en god och en ond.

Vilken ger vi vårt tillstånd till att leva ut i vår själ och kropp? Den gamle Adam eller den vi vill vara (är) i Jesus Kristus. Det är ett val du själv

måste göra genom Guds nåd och den helige Andes hjälp.

Vi skall ha klart för oss att Guds Dom över Sveriges kristna i dag sker genom att han tillåter falska förkunnare sprida sina lögner.

För att människor som älskar orättfärdigheten och framförallt själviskheten skall fångas upp av dem.

Dessa enskilda och församlingar som tar till sig deras falska läror är faktiskt skökans och laglöshetens människor!

Gud skiljer i dag agnarna från vetet.

Guds sanna församlingar söker sig aldrig till andra läror eller religioner, inte heller till splittrande debatter i profana tidningar eller kristen media. Utan man predikar enbart evangelium om Jesus Kristus!

Samtalen om teologi och läror har man inom församlingens ramar och absolut inte i den öppna media karusellen där hela Sveriges kristenhet och ofrälsta kan ta del och diskutera den.



Gal 5:24 ”de som tillhör Jesus Kristus har korsfäst sitt kött med dess lidelse och begär”.

Kol 2:8-9 ”Se till att inte någon rövar bort er genom filosofi och tomt bedrägeri, efter människors traditioner, efter världens läror och inte efter Kristus.

(9) För i honom bor Gudomens hela fullhet kroppsligen”.

Många svin har gjort sig rika och fått sitt erkännande i många kristna församlingar. De visar sin världsliga

makt och framgång genom pärlor och rikedom som vilseledda kristna fått betala.

Det jag menar är att den köttsliga människan kan åstadkomma mycket vare det sig gäller gott eller ont.

*Så också i kristna sammanhang. **Problemet är mycket stort då girigheten, materialistens och makten är Skökans religion.***

Det är väldigt tydligt i Guds Ord vad som i slutändan händer när människor tar åt sig äran för det Gud gör. Eller församlingar som tillåter att människor upphöjer andra människor.

Apg12:21-23 *”Och på utsatt dag klädde sig Herodes i kunglig skrud och satte sig på tronen och höll ett tal till dem.*

(22) *Och folket ropade: Detta är en guds röst, och inte en människas!*

(23) *Men genast slog en Herrens ängel honom därför att han inte gav Gud äran, och han blev uppäten av maskar och gav upp andan”.*

Detta innebär nu inte att alla som tar äran från Gud blir uppätta av maskar. Men det säger lite om hur Herren ser på människor som tar äran ifrån honom.

Alla människor, organisationer, kyrkor och samfund som tar åt sig äran för det Gud gör kommer förr eller senare att avslöjas och falla.

Gud accepterar inte människodyrkan eller att något annat som tar det som bara tillhör Kristus. Kristna Idoler, författare som stjälar uppmärksamheten från Gud är avskyvärt i guds ögon.

Debattörer i kristna tidningar och annan media som säger sig slåss för evangeliums sanningar, skapar bara köttsliga konflikter och splittringar på grund av sina själviska ambitioner att vilja vara något.

Kyrkor och samfund som lyfter fram sina egna namn som om de var något att räkna med förvandlas till sköcker som är otrogna evangeliets sanningar. Ur denna sköka föds laglösa människor som säger sig älska Jesus

Kristus men har förlorat den helige Andes kraft.

När jag säger att de kommer att avslöjas och falla så menar jag bort ifrån den helige Ande och in i skökans och laglöshetens tjänst. Detta är det stora pågående avfallet!

Många Församlingar har tyvärr blivit en underhållnings plats dit man kan gå för att få vår veckas fyllning av ett urvattnat, underhållande och kravlöst evangelium av någon märkbar världslig standard.

Men absolut ingen bibelundervisning eller uppmaning att lämna denna världens tingeltangel eller synd. Många kristna mötena har istället blivit ett dödligt andligt gift insvept i godis-belagda omslag av världens underhållning och mänsklig kraft.



/William



Till sist/Vi är inte kallade att först gå ut i världen och predika moral och gott uppförande så att människor hamnar under dåligt samvete.

Vi är kallade att predika om Jesus Kristus och den försoning han åstadkommit genom att ge sitt blod på Golgata för alla människor. Så att de

får förkrosselse och syndanöd istället för dåligt samvete.

Då först när människan är frälst kan hon tillsammans med den helige Ande och Guds ord ta tag i den orättfärdighet hon kanske brottas med.

Jag vill som avslutning också säga med bestämdhet att jag inte menar att alla Katoliker är fullbordade villolärare inte heller alla inom trosrörelsen och pingströrelsen eller i andra religiösa sammanhang.

Det finns människor inom dessa rörelser som mer och mer förstår vad som är lögnen och vad som är sanning. Gud kommer att leda dem ut och in i Kristi fullkomliga sanning och kärlek om de bara vill lämna sig själva till Jesus Kristus och tar hela bibelns ord och lydighet på fullaste allvar.

De som fortfarande vill leva i olydnad och strävar efter att sprida ekumenikens band med andra läror och religioner. (eller annan synd) **Kommer i slutändan också att leva i en förblindelse till att förfölja Kristi sanna kropp.**

Jag vill också säga att Gud är inte speciellt motståndare till homosexuella, satanister, lesbiska eller människor i andra religioner. **(de behöver också evangelium)**

Men lämnar man inte dessa synder och dess orättfärdighet genom att bli förlåten genom Jesu Kristi dyra blod. Utan lever sitt liv genom de här orättfärdiga handlingarna utan att bry sig, så blir man också dömd tillsammans med alla andra syndare.

Man måste bli frälst genom att få syndernas förlåtelse och bli rättfärdigförklarad fylld med den helige Ande. En ofrälst skötsam Svensson är inte godare i Guds ögon än en satanist eller en praktiserande homosexuell.

Båda döms till evig förtappelse om de inte tagit emot evangelium och blivit förlåten och blivit rättfärdig förklarade genom Jesus Kristi dyra blod.

Lämnar man inte sina praktiserande synder, så måste församlingen utesluta dem efter två eller tre tillrättavisningar.

1 Kor 5:11 ”Men nu skrev jag till er att ni inte ska umgås med någon som kallas broder, om han är otuktig eller girig eller avgudadyrkare eller smädare eller drinkare eller utsugare”.

Innan i vers 10 säger han att det inte gäller dem som är av världen utan dem i församlingen. I församlingens gemenskap är människor som älskar att praktisera synden inte välkomna in i bön eller i verksamheten förrän de vill vända om. **När man vänt om så börjar en process som kalla för helgelse.**

Där man under sitt reststående liv avskiljer sig mer och mer ifrån världen och den synd som alltid vill hindra oss från att ha seger och frid med Gud.

Vi blir alltså inte i våra tankar och handlingar syndfria på en gång, men vi helgas mer och mer bort ifrån syndiga tankar och handlingen i våra liv.

1 Kor 5:12-13 ” För vad angår det mig att döma även dem som är utanför? Dömer inte ni dem som är utanför?

(13) **Men dem som är utanför dömer Gud. Därför, driv själva ut ifrån er den som är ond”.**

Bryt alla bojor som vill hindra dig att komma ut i full frihet i Jesus Kristus. Jag vill med bestämdhet säga att vi kristna kommer aldrig att kunna leva helt syndfritt på denna sidan graven.

Däremot om vi vill så kommer Gud att helga oss mer och mer till att bli Kristus lika till att vara en välbehaglig doft i ord och handling.

Denna helgelse håller på hela vårt liv. Jag riktar mig framförallt till kristna som i sina liv sorgligt nog inte ens vet om att de står emot Herren genom sitt förakt till Ordet - kristna som mumlar vidare i livet med en falsk gud de skapat vid sidan av Skriften.

Men också till dem som famlar i okunnighet om hur de skall vandra med Gud - troende som hamnat i olika osunda rörelser som på snabba hästar är på väg bort bort ifrån Herren Jesus Kristus.

Mitt syfte är att varna så många som möjligt att vända sig bort från den avfälliga kyrkan och gå ut ur hennes falska och bedrägliga förkunnelse och in i den fullkomliga frihet och rättfärdighet som bara Jesus Kristus kan ge.

Det är som sagt mycket roligare och häftigare att tillhöra en religiös gemenskap som tillåter det mesta som t.ex. nya uppenbarelser - där rikedom, framgång och makt och framförallt att materiell framgång ses som en andlighet.

Akta er för gråtande självutnämnda profeter och andra som talar lögn och säger att väckelsen är här eller den kommer mycket snart så frukta inte för Herren är med er. Nej, Herren är inte med och välsignar falska profeter som ser mer på sig själva och sina förmågor och samtidigt föraktar lydningen till hans Ord.

En församling eller enskild som bara lyssnar på det som kliar i öronen och går andra vägar skall inte vänta sig något av Herren.

Nej, omvändelse är det som Gud manar till och sker inte det så väntar en dom över olydnadens barn. Du kanske undrar om Gud kan vara så obarmhärtig?

Jag säger att det sker för att han är kärleken, helig, rättfärdig och sann i allt vad han gör.

2 Tess 2:11 ”Och på grund av detta ska Gud sända över dem kraftig villfarelse, så att de ska tro lögnen, (12) för att de ska bli dömda, alla de som inte har trott sanningen utan har haft sin glädje i orättfärdigheten.

Jordbävningar, sjukdomar, politiska skandaler. Pornografi, drogberoende liksom skilsmässostatistiken.

Världsekonomin är i kris. Människor förlorar kontrollen över livet med våld och vansinne som följd.

Orden låter som rubriker från nyhetsmedia. Gud har verkligen något att säga mänskligheten i de yttersta dagarna. I ljuset av vad som hänt i världen under slutet av det förra seklet har böckerna av David Wilkerson fått ny aktualitet.

De syner och profetior som han förmedlar känns igen genom radio, tidningar och tv-rapporter. Idag behöver kyrkan lyssna in det profetiska budskapet för den yttersta tiden. Genom de syner han fått från Gud varnar och manar han kyrkan att göra upp med ett ensidigt och urvattnat evangelium.



David Wilkerson blev känd genom den väckelse bland New Yorks ungdomsligor, som finns beskrivet i boken Korset och stiletten, och med arbetet inom Teen Challenge.

”Den här processen kommer att förstöra tron hos många och överallt kommer människor att lida skeppsbrott i tron. Guds stora bekymmer är inte vad vi kommer att falla in i **utan vad vi faller av ifrån.**

Många pastorer, ledare och kristna av alla slag kommer att dras från tron och förlitandet på kraften i Jesus och bara honom.

Avfallet kommer att vara ett avfall från Jesus som svaret på allting och det kommer att vara ett avfall ifrån den barnliga förtröstan på Herren att han har lösningarna på våra problem.

Citat och delar av David Wilkersons profetia. Det kommer att komma en djupdykning in i metoder, psykologi och mänsklig expertis. Det kommer att dra oss mot mänskliga filosofier och mänskliga läror.

Alla profeterna såg detta enorma avfall från tron och profeten Jesaja fick ta emot ett budskap från Gud som så exakt beskriver våra dagars kristenhet.

Han såg ett kristet folk som levde på ändens tid som skulle "Gå tillbaka till Egypten" för att skaffa hjälp och därmed förkasta Herrens hjälpande hand. Låt oss nu gå till dagens församling – Vad betyder det profetiskt att Gå tillbaka till Egypten idag?

Gud säger: När jag först kallade dig så berörde jag dig med liv och jag befriade dig från fienden och då ville du bara ha mig.

Du sökte mig och bad till mig om allting. Du hade en barnslig tro och förlitade dig på min ledning att jag skulle leda dig framåt och att jag skulle på ett mirakulöst sätt förse dig med det du behöver.

Jag var din glädje och jag var själv din tillfredsställelse och rättfärdighet. Du fick kraft och nåd av mig till det du skulle göra och ditt hjärta trånade efter mig. Nu har du skaffat dig en massa böcker om hur man grejar allting utan att fråga mig om någonting.

Du har nu moderna metoder så du behöver inte heller min hjälp och min försörjning. Du har skaffat dig experter som visar dig hur man skaffar pengar, hur man skriver brev, hur du vädjar i kollekt tal.

Du har nu seminarier och träningscentra för att resa upp ledare som i sin tur blir experter på detta område (världens) och kan lära andra.

Men det de lär ut kommer från fel källa för det kommer från världen. Ju mer du lär dig från den källan desto mindre kommer du att lära känna mig. Jag är inte i centrum i den kunskapen från världen, eller hur?

Därför kommer du att få jobba och slita hårt och försöka engagera folk för att de skall följa dig på den här vägen.

Du gör detta i mitt namn fast jag är inte alls är med dig på vägen. Därför

kommer du att få uppleva slavarbete och utbrändhet för att du är på väg till Egypten (världen).

Du är på väg åt fel håll! Våra församlingar har inte längre Guds kraft att beröra och attrahera folk. De går tillbaka till Egypten (världen), lånar musiken och dansen och startar nöjen för att dra folk. Det finns ingen passion för människor, nej, man vill ha skaror. **Församlingstillväxt skall det vara till vilket pris som helst.**



Ta dig bara en titt på vad vissa kyrkor annonserar. Det ser ut att vara rena teatern den enda skillnaden är att namnet Jesus nämns.

Nej kyrkorna vill nu dra fram på egypternas snabba hästar och det är en styggelse i Guds ögon. Många tjänster har redan fallit, många av dem framför tv-soffan.

Men många har också dragits in i den nya vågen som är påverkade av psykologiböcker. Man kommer att förkasta det sanna evangeliet och de sanna profeterna och vittnena kommer att få lida om de vill stå för Herren.

Gud kommer att tala i den här tiden men den avfallna kyrkan (skökan) kommer inte att vilja ha någonting att göra med de profetior och de visioner som Herren kommer att tala genom sina språkrör.

De vill inte ha ett budskap som oroar eller stör dem i deras framgångsrika värld. De kommer att förkasta all korrigerig. Och det stora svepskälet man kommer att använda är kärlek.

Man kommer att drivas av nöjen! De kommer att komma i tusentals till konserter, sociala arrangemang, de kommer att förlöjliga profeterna.

De lever i en illusion, ett falskt ljus de kommer inte att vilja ha en predikant som säger sanningen. Nej de vill ha lögnen. Tala till oss sådant som är oss välbehagligt, profetera bedrägliga ting = Gör oss glada, underhåll oss och invagga oss i en falsk säkerhet!

Det är speciellt budskapet om helighet och avskildhet som kommer att förkastas!

Jag trodde aldrig att jag skulle leva och få vara med om att pingstpastorer skulle skriva smädande hånande brev till mig som säger att jag för Guds församling in i mörker och förvirring.

Hur skulle jag ha gjort det då? Jo, genom att predika helighet, dom och omvändelse. Jeremia blev varnad när han blev sänd till de avfallna judarna att profetera: De kommer att strida emot dig! Jo för det finns ingen Guds fruktan i dem för de har förkastat det levande vattnet för att dricka ur cisterner (**världens unkna brunnar**)

Varför tar människor emot "framgångsevangeliet" men står emot predikan om omvändelse och helighet? Jo det har med vår framgångsrika livsstil att göra. De skockas till sina lärare för att de vill känna sig trygga i sin materialistiska värld.

De vill inte alls ge upp någonting för Gud eller höra om något kors eller kostnad. De fortsätter bara med sin livsstil men med "**kristet förtecken**" man vill inte lyssna till profetiska varningar som säger: Festen är snart över!

Att förkasta ett profetiskt budskap med ett högmodigt leende är värre än att ignorera det. Guds budskap som gäller ände tidens församling idag är: Omvänd er med hela ert hjärta och tro på mig. Vänd er bort från Egypten och att gå i ok och förtrösta på världen.

Men Jesaja skriver: De kommer att förkasta detta och fortsätta dra fram på sina snabba hästar – För att jaga fram för att uppfylla sina egna "**visioner**". Vad kommer då att hända med dessa människor? Jesaja

profeterar att en plötslig olycka kommer att träffa dessa individuellt kristna och pastorer som förkastar budskapet om omvändelse.

Det kommer att komma en plötslig hård kollaps som kommer särskilt att drabba tjänster och pastorers livsstilar som levt i **”falsk säkerhet på Sion”**.

Jag har själv sett vad Jesaja profeterade om. Det kommer att komma en ekonomisk katastrof, så plötsligt, så oväntat, pengaflödet i världen kommer att totalt avstanna.

Många församlingar som är skuldtyngda faller i konkurs. De som predikat **”framgångsevangeliet”** kommer att bli landets mest hatade predikanter. Redan får vi in mail från de som tillhört denna grupp men nu kommit in i djup ekonomisk kris.



De som lurats kommer att vända sig emot sina lärare – och ropa: Ni har bedragit oss. Tro mig, allt kommer att bli totalt krossat!

Och det kommer helt oväntat och mycket snabbt. Vem skulle kunna tro att det skulle kunna hända?

Trillioner av dollars bara flyter på och byggen byggs. Man köper och man säljer – **man följer sina egna drömmar**.

Men slutet är på väg. En fruktansvärd kollaps är på väg. Tusentals avfallna herdar och deras hjälplösa får

kommer att skaka i skam och i skräck.

Detta betyder att fruktan kommer att gripa tag i dem. De kommer att rusa runt för de kommer inte att finna skydd, ingen vila, ingen inre bekräftan eller inre styrka. De kommer att tappa allt de trodde att de hade.

De kommer att inse att de inte har olja i lamporna).

Matt 25:8-12 ” Och de oförståndiga sa till de visa: Ge oss av er olja, för våra lampor slocknade. (9) Men de visa svarade: Den skulle inte räcka till för både oss och er. Utan gå hellre bort till dem som säljer, och köp åt er själva.

(10) Och medan de gick för att köpa, kom brudgummen. Och de som var redo gick in med honom till bröllopet, och dörren stängdes. (11) Men efteråt kom även de andra jungfrurna och sa. Herre, Herre, öppna för oss.

(12) Då svarade han och sa: Sannerligen säger jag er: Jag känner er inte.

Jagets riken kommer att slås ner och allt högmot och all egen ambition kommer att slås ner. Men Jesajas och mina varningar kommer man att skratta åt. Men de är i alla fall varnade. När det här kommer – och det kommer det att göra! Vad tjänar då deras budskap till? Vem vill lyssna på dem då?

Deras visioner och illusioner kommer att sköljas bort med floden. Till och med de otroende kommer att säga: Varför har Gud gjort så här med dem?

Dessa varningar kommer inte alls att bekymra dessa som umgås med Gud. Till dem säger han: Frukta inte! Herren längtar efter att ha ett folk som längtar efter att ha honom endast som sin Gud.

Han sörjer över avfallet men hans barmhärtighet och nåd kommer att dra ut ett folk som omvänder sig till honom. Vet du vad som kommer att känneteckna det avfälliga folket? De kommer inte ha någon längtan efter Herren själv.

Deras sinnen (mur) kommer att intas och en stark begärelse efter

världen kommer att börja regera i deras hjärtan.

Det är sorgligt att se hur väl denna profetia slår in idag. Kyrkorna har mer längtan efter världen och dess metoder, än efter Herren och hans vägar. Om inte Han får beröra oss först så är allt vi gör fåfängt.

Läs bara Matt 7 där många kommer att berömma sig av gärningar.

Men de går förlorade sin frälsning och blir kallade för ogärningsmän (laglösa). När allting kommer att braka samman så kommer de som hört varningen inte att förgås av skräck för Gud kommer att höra deras böner.

Det kommer en tid av sanningens uppenbarelse. Gud kommer på ett särskilt sätt uppenbara sig den här tiden för sitt folk. **De kommer att bli ledda steg för steg. Gud har förberett detta så man inte skall behöva leva av band och böcker eller åka runt på seminarier för att få höra Guds ord.**

Nej mitt i församlingen skall Gud uppenbara sig igenom sitt ord. **Gud förbereder redan sina lärare, predikanter och profeter för den här tiden.**

Den tiden då de kristna kommer att lyssna till Guds ord. De kommer att stå upp mitt i detta kaos som kommer, med ett ord från Herrens eget hjärta. Det folk som vänder om då kommer att kasta bort alla avgudarna. Man kommer att längta efter Herren.

Tror du detta kommer att ske? Gud kommer att själv bryta ner alla pyramidliknande formationer mänskocentrerade tjänster och församlingar men då har Gud ett folk som lyssnat till varningen och har nu ett överflöd av kraft genom de gudomliga källflödena.

Dessa förkrossade men krossade troende och längtande efter Herren kommer att uppleva en tid med den starkaste uppenbarelsen av Jesus Kristus som kanske funnits.

Dessa som lyssnar till Herrens röst och omvänder sig till honom kommer att få uppleva en uppenbarelse av Jesus Kristus som är mycket stark.

Den här skaran är **”brudeskaran”** som är klädda i hans rättfärdighet. Så är då frågan: Hur tar du det här budskapet? Om du känner fruktan så är det bäst att du rannsakar ditt hjärta. Det här ger inte något fördömande av dem som övervinner världen.

Du har absolut ingenting att behöva frukta för om du är på Herrens sida när Gud börjar att skaka allt som är kött och människoverk - så kan du börja sträcka på dig för din förlossning nalkas. **Slut citat.**

De tio jungfrurna varav fem (de laglösa) saknade olja och vägrades in i himlen. Kärleken till Kristus har kallnat och övergått till att älska verksamheten, underhållning och villoläror och vad det kan ge människor.

Vad kan då laglösa förkunnare och församlingar och kristna idoler ge den sökande människan? Jo, till bedrägliga häftiga känslor i sköna och behagliga möten.



Framför allt underhållande, sentimentala roliga samlingar för de besökande. Människans förmåga likt Saul i gamla testamentet har nu tagit över den kristna verksamheten så att världen accepterar och godkänner den.

Genom kristen underhållning och häftiga möten utan förkrosselse och syndanöd så leder man många till att gå in i religiösa lögnar och i längden om det vill sig illa - gå förlorade.

Ingen förföljelse och lidande för Ordets skull. Helt suveränt tycker syndaren och många kristna som längtar efter allt det här med framgång, välstånd och att få känslomässiga upplevelser. Men den sanna omvändelsen uteblir och man luras till att tro att detta är den helige Andes vilja för människan..

Laglösa människor har glömt det viktigaste av allt, att andliga verksamheter kräver andliga kvalifikationer. Inte på mammon, utbildning, kvalifikationer, idéer, vältalighet eller karisma som församlingen bygger på i dag.

Många tycker att Gud borde välja profeter, lärare och herdar men att dessa måste ha ett gott renommé och ett oklanderligt liv bakom sig. Men inte heller på detta område har Herren satt några gränser. Herren har på det sättet gjort sig oberoende av människor och tar sina redskap bland dem som människor ibland underkänner ur intellektuell, social och moralisk synpunkt.

Gud talade till Saul vad som var Hans vilja liksom Han till församlingen hade talat ut sin vilja genom sitt eget Ord. Herren talade till slut till Samuel och sa att han ångrat att han gjort Saul till kung. Men Herren talar också till många församlingar i dag att de gjort sig skyldig till samma sak som Saul gjort sig skyldig till.

Nämligen olydnad och avguderi samt själviskhet och girighet som är avguderi. Herren förkastade till sist Saul och Herren kommer på ett liknande sätt att vända sitt ansikte bort ifrån laglösa församlingar om ingen omvändelse sker.

Här hjälper det inte med evangelisation för att behaga Gud, inte heller lovsångskonferenser eller bön om man inte vill lägga bort olydnaden. För att bli förlåten och renad i Jesu blod till frälsning eller förnyelse så får man faktiskt underordna sig Anden och allt Guds Ord.

Sveriges kristenhet har mycket ouppklarade saker i sina liv som Herren vill förlåta och lyfta bort om den kristne och församlingar skall kunna gå vidare. Om inte det sker, så får man ställa sig i ledet med de fem jungfrur som Jesus visade bort vid sin återkomst.

Sauls liv slutade med att han kastade sig på svärdet och tog sitt eget liv. Sauls liv är en perfekt bild på hur en del församlingar kommer att agera i den sista tidens avfall. Först måste

avfallet ske och det sker i och med att kristna mer och mer överlåter sitt liv till denna världens rikedom synd och makt men också till villoläror och sin själviskhet.

Man lever likt Sauls själviskhet och värdesätter rikedom och världens nöjen mer än vad Guds Ord säger. Man sparar likt Saul det bästa i världen för att man helt enkelt gett sitt liv i girighetens och själviskhetens tjänst som Guds Ord tydligt och klart säger är avguderi.



Samtidigt som man bedyrar att man är trogen Jesus Kristus i allt – precis som Saul bedyrade genom lögn för Samuel att han var trogen det Gud hade sagt. En ond ande från Herren kom nu över Saul. Den lögn som han villigt innan ville rättfärdiga sig med tog över honom.

Han upphöjde sig över Guds beslut att han inte längre var smord av honom. Trots det Gud sagt fortsatte Saul att envist kämpa för att vara konung. Detta kommer också avfallets kristna (laglösa) att bedyra och göra. (de fem jungfrurna som saknade olja) De kommer att kämpa för mer inflytande i den politiska världen och framförallt makt att styra och manipulera precis som Saul.

Det som blir åsidosatt blir Guds rena och sanna Ord och framförallt lydningen till den helige Ande för att få lycka och framgång i världen och sitt eget liv. Man kan aldrig blanda världens ande med Guds Ande för det leder alltid bort ifrån Jesus Kristus och in i laglöshet.

William Nielsen



Är den levande Guden din kompis!

Jag vill börja med det här. Går det att få en ren och helgad fantasi och rent tankeliv som kontrolleras av den helige Ande undrar många kristna. Guds ord säger att det går. **Fil 4:7** säger: Guds frid som övergår allt förstånd, ska bevara era hjärtan och era sinnen i Kristus Jesus”.

Det kan inte betyda något annat än att vår tanke och vårt sinne kan helgas fram till att bevaras i harmoni med Jesu vilja. Det handlar ytterst sett om vi vill helgas och dö bort ifrån oss själva.

Vill vi det så hamnar vi i det tillståndet förr eller senare. Men då måste felaktiga och rent av hädiska tankar om vem Gud är bort ifrån oss och ersättas med Guds tankar och Guds ord.

Jag menar nu inte att någon form av mänsklig religiös hjärntvättning skall ske för att Guds tankar ska bevaras i våra hjärtan och i våra sinnen i Kristus Jesus”.

Utan det sker genom helgelsen och en förvandling enbart ifrån Guds sida, som ibland kan ta tid, och måste ta lite tid. För det första så måste jag säga utan att du blir irriterad på mig.

Det är att Gud är varken din eller min polare, detta är en tankebyggnad och lögn som vi måste bedja Gud om att bli fria ifrån. Det är ett stort hyckleri

att säga att han är vår polare om universums skapare, vår frälsare Jesus Kristus och Gud.

Han är den levande Guden som inte har anseende till person, han är allsmäktig Gud, och vår högheliga frälsare och vän, som bara gör det som är rättfärdigt, sant och heligt.

(Han är) och vredgas över all synd och hatar orättfärdigheten men älskade världen så mycket att han dog och led en smärtsam död för att jag och du skulle bli fria. Han är mycket mycket mer än vad du och jag är i allt vad vi kan nämna och tänka.

Han sitter på sin tron med all makt i himmel och på jord samtidigt som han manar gott för oss svaga människor. Han är konungarnas konung och är alls inte på den bräckliga nivå som jag och du är.

Trots detta så vill han ha gemenskap med oss svaga människor och vill kalla oss hans vänner, och det enbart för Jesu Kristi skull..

Det är hans nåd, blod och barmhärtighet samt Jesu Kristi förtjänst att du och jag är frälsta genom den tro som han har gett oss av nåd. Han är med andra ord inte beroende av mig och dig för allt ligger i hans hand. Det Guds rättfärdighet, styrka och kraft vi fått nåd att tillräkna oss.

Vi har helt enkelt ingen egen rättfärdighet, helighet eller Andlig styrka att förmedla, så vad finns det då över för mig och dig att vara stolta över? Absolut ingenting!

Förutom att vi kan berömma oss av Jesus Kristus, i honom har vi vår rättfärdighet, stolthet, glädje, frid, tro och frälsning. Därför borde alla som vill leva och verka i Guds nåd böja sig ner i vördnad för Herrarnas Herre och bedja om att genom hans nåd få vara bevarade i sin frälsning.

Vi bör ropa till honom att få lära känna Kristus ännu mer i kunskap och uppenbarelse till lydnad. Det är det enda vi kan göra. Han älskar oss och har gett oss allt med honom i sin ofattbara stora kärlek och nåd. Kanske faller vi någon gång tillbaka i någon orättfärdighet.

Men då får vi om vi är ärliga i våra hjärtan alltid hjälp ifrån den helige Ande, att få ånger och syndanöd, för att bli förlåtna så att vi kan vända tillbaka till friden och nåden. Detta kan man naturligtvis inte hålla på med hur länge som helst när det gäller samma orättfärdiga handlingar.

Utan till slut så lämnar den helige Ande personen som kanske under flera år inte velat lämna en speciell synd eller synder. Det gör han aldrig kanske du säger!

Jag önskar att det vore så enkelt att den helige Ande aldrig lämnar en människa som hellre vill leva i orättfärdighet än att följa Jesus Kristus.

Tron till att komma ut ur lögnen och annan synd kommer Gud att ge var och en som av hela sitt hjärta vill vandra i lydnad och i ödmjukhet till den helige Ande och det levande ordet.

/William

Ansvärig utgivare William Nielsen