

Reforms Nyhetsblad

Vi vill varna för osund karismatik, yoga, djupmeditation, ockulta övningar, bönetekniker, företagstänket och ytlig underhållning. Varken mänsklig styrka, resonemang och sammanträden eller ytlig förändring och postmodernt trams är inte något som bygger upp Kristi Kropp.



DEN ANDLIGA KRIGFÖRINGENS ÅTERINTÅG IN I KRISTENHETEN

Andlig krigföring och strategisk bön för väckelse

Av William Nielsen

Jag vill börja med att säga att det är katastrof att återigen ta in andlig krigföring och försöka bli stor och stark i sig själv med att kunna bravera och diktera vad djävulen borde göra. Jag lyssnade för en tid sedan på en känd förkunnare 2020 att andefurstarna nu måste bedjas bort och att de finns och verkar kraftigt över hela städer.

Vi skall predika ordet och bedja för Sveriges folk inte kriga emot andefurstar.

2 Kor 12:10 Och därför gläder jag mig över svaghet, misshandel, nöd, förföljelser och ångest för Kristi skull. För när jag är svag, då är jag stark.

2 Thess 1:4 Därför berömmar vi oss av er bland Guds församlingar, av er uthållighet och er tro **under alla de förföljelser och lidanden som ni får utstå.**

Joh 15:20 Kom ihåg vad jag sagt: tjänaren är inte större än sin herre. **Har de förföljt mig, ska de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord, ska de också bevara ert ord.**

Förföljelser är ett löfte som vi är lovade om vi vandrar i Jesus Kristus och praktiserar hans evangelium. Sanningen är det som bryter mot det som världen står för och blir därför ett hot eller obekvämt sanning för världens barn. Ett sant evangelium i Ande och kraft skapar därför alltid en konflikt där det predikas.

Antingen så skapar det förkrosselse och syndanöd som leder till frälsning, eller så skapar det lidande och förföljelse. Därför när jag läser om väckelsen bland kvinnorna t.ex. i Iran så märker jag en helt annan kristendom och att de har en helt annan bild av Gud. En överlåtelse till

Gud som västvärlden i många stycken saknar. De Iranska kvinnorna har inte kristna TV-program som de kan glädjas med. Inte heller massa kristna böcker. Inga kristna CD som de öppet kan lyssna till. Inga häftiga möten och lovsångskonferenser de kan gå till. Det de har är kanske en bibel och hotet med att bli dödade för sin tros skull. De har lagt ner sina liv helt och är var dag beredda att dö för sin frälsare Jesus Kristus.

1 Pet 4:13-14 ”Utan gläd er eftersom ni får dela Kristi lidande, så att ni också får jubla av glädje när hans härlighet blir uppenbarad. (14)

Saliga är ni, om ni för Kristi namn skull blir hånade, eftersom härlighetens och Guds Ande vilar över er. Med hänsyn till dem smädas han, men med hänsyn till er förhärligas han”.

De kristna kvinnorna i Iran ser **inte** förföljelse och lidande för Jesu Kristi skull som något fruktansvärt, utan som en möjlighet att glädjas ännu mer i honom.

App 5:41 ”Och de gick från Stora rådet **glada över att de ansetts värdiga att lida vanära för hans namn skull**”.

Förföljelse och lidande för Jesu namn skull kan vi därför inte bedja bort för att på så sätt tro att vi skall få det lättare eller en bekvämare tillvaro när vi förkunnar Ordet.

2 Kor 4:8-10 ”Vi är trängda på alla sidor men inte utan utväg, rådvilla men inte rådlösa, (9) förföljda men inte övergivna, nedslagna men inte förlorade. (10) Vi bär alltid Herren Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv ska uppenbaras i vår kropp”.

De Iranska kvinnorna beder för sin regering och sin omgivning men också för Israel. De nyfrälsta förstår vem Jesus är, vad han har gjort och att han kommer tillbaka. Det är alltså före detta muslimer som blir pånyttfödda, fyllda av den helige Ande och är förälskade i Israels Gud, Israels Messias!

Praktiserar nu dessa kristna ifrån Iran andlig krigföring? Mitt svar och vad jag förstår så gör de inte det. De ryter heller inte som lejon för att visa sin makt och auktoritet inför djävulen.

De har inget behov till att visa någon som helst styrka, makt eller kraft inför djävulen eller människor. De behöver inte heller självutnämnda profeter eller apostlar inte heller rika företagare eller entreprenörer. De är korsfästa med Kristus och vandrar visserligen i en underjordisk kyrka men har allt i honom manifesterat i kärlek till sanningen.

De är svaga i sig själva och lever med övertygelsen att kanske en dag också få dö för sin tro. ***Den andemakt som verkar i Iran lever de med och hotas av var dag - men trots det så lever de med en glädje och frid i Herren Jesus Kristus.***

Jag tar upp Iran men kunde lika gärna ta upp Nordkorea eller Kina. Det finns som sagt fler länder där kristna lider en oerhörd förföljelse.

Men det otroliga är att just där växer Kristi kyrka med en våldsam kraft fram och är i ständig rörelse. I dag presenterar Open Doors sin årliga kartläggning över förföljelsen av kristna i världen. Och det är dyster läsning.

Samuel Teglund skriver följande

Förföljelsen är fortfarande störst i Nordkorea, vilket den har varit sedan 2002. Experter menar att det inte syns några tecken på förbättring för landets kristna, varav många befinner sig i arbetsläger. Nästan lika illa är det i Afghanistan.

Båda de här två länderna har en extremt svår förföljelse. I Afghanistan går det inte att vara öppen med sin kristna tro.

Att omvända sig från muslim till kristen och försöka hålla tron hemlig är mycket svårt, eftersom det är ett starkt familj och klansamhälle.

Som tidigare dominerar listan av länder i Afrika och Mellanöstern. För första gången på flera år finns dock Ryssland med, där det pågår allvarlig förföljelse.



Cirka två procent av de kristna i Ryssland tillhör inte den ortodoxa kyrkan och de hamnar i kläm, eftersom det är den kyrka som makten förordar. Peter Paulsson nämner tre tydliga trender globalt som får allvarliga konsekvenser för kristna.

För det första ökar den statliga kontrollen i många delar av världen. Ett exempel är Kina, där nya regler för religiös verksamhet trädde i kraft 2018. Det innebär bland annat att kyrkor har tvingats sätta upp skyltar vid ingången som förbjuder personer under 18 år att gå in.

Kina har försökt pressa tillbaka den kristna närvaron i decennier utan att lyckas. Nu tar man nya grepp och går fram med lagstiftning. Målet är att göra kristendomen mer "kinesisk".

I andra länder märks en ultranationalistisk trend, där den nationella lojaliteten förknippas med en religion. Kristna i minoritet ses som förrädare och pressas att lämna sin tro.

Det sker till exempel i Indien, där regeringen gynnar en extremistisk hinduisk syn. Peter Paulsson pekar på problematiken i att detta är länder som Sverige och andra måste ha en

god relation med, sett till deras storlek och tillväxt.

Men man kunde önska en mer rakryggad hållning i relationen där man också påpekar när de mänskliga rättigheterna åsidosätts. Den tredje trenden är att terrorgruppen IS och andra islamistiska rörelser har förlorat

inflytande i Mellanöstern och därför spridit sig till Afrika söder om Sahara. Det är väldigt oroväckande, grupperingar utnyttjar kriser för egen vinning, söker upp oroshårdar och skor sig. Många länder klarar inte att skydda sina gränser och sin befolkning, och de här islamistiska grupperna ger sig på just kristna.

Om man liknar förföljelsen med en sjö så har den blivit bredare och djupare, och det har dessutom blåst upp till storm.

Bredden är att fler länder drabbas, djupet är att kristna förföljs alltmer intensivt. Och stormen på sjön är att våldet mot kristna ökar, säger Peter Paulsson.

Slut citat

Vi i Svensk kristenhet har inte på något vis lidit eller blivit förföljda på grund av evangelium i jämförelse med Iran, Nordkorea eller Kina. Det vi har sysslat med i Sverige är stridigheter mellan systrar och bröder och skapat splittringar, villoläror och förtalskampanjer i media.

Då Gud inte gett väckelse på grund av falsk ekumenik, ljumhet och avfall så söker sig själiska (laglösa) kristna till spektakulära falska läror och ibland ren ockultism.

Nu kommer flera av framgångsteologins falska läror att åter att blomma upp igen - en av dem är andlig krigföring.



Men för dessa kristna i Iran, Nordkorea, Afghanistan m.m. är det faktiskt en vedermöda att dagligen förföljas eller kanske dö för sin kristna tro. Men vad är det som får dem att växa i antal och styrka i Jesus Kristus?



Är det för att de praktiserar andlig krigföring och flyttat på andemakter och på så sätt kan evangelisera mer fritt? Jag tror en del av svaret ligger i bibelcitaten nedan. Förutom att de **inte** har teologiska splittringar och bråk sinsemellan.

2 Kor 11:30 Om jag måste berömma mig, **vill jag berömma mig av min svaghet.**

2 Kor 12:5 Den mannen vill jag berömma mig av, men av mig själv vill jag inte berömma mig **utom av min svaghet.**

Vi kristna i Sverige har ingen svaghet utan ett starkt självförtroende. Vi kan predika öppet på gator och torg utan att lida förföljelse.

Vi har påkostade Tv-program som talar om Jesus Kristus och vi bröstar upp oss i vår religiösa iver att vilja vinna världen. Vi gör det innan vi ens har folk- väckelse i Sverige.

Många har blivit så materialistiska och andligt feta samtidigt som de rullar runt i sin själviskhet och tackar Herren.

Den helige Ande kan inte komma vår svaghet till hjälp för vi har ingen svaghet utan många lever i ett köttsligt självförtroende som klarar det mesta.

2 Kor 12:9-10 ”Men han sa till mig: Min nåd är dig nog, för min kraft

fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre med glädje berömma mig av mina svagheter för att Kristi kraft

ska vila över mig. (10) Därför är jag vid gott mod i svaghet, i förakt, i nöd, i förföljelse, i svårigheter för Kristi skull. För när jag är svag, då är jag stark?.

Vår svaghet är alltså viktig om Guds kraft skall vila över oss. Vilken svaghet undrar kanske någon? Jo, svagheten att inte vilja eller rättare sagt att vi avstår i lydnad för att använda köttets och världens tillvägagångssätt när motgångar och bedrävelser **för Kristi namn slår mot oss.**

Då får vi likt Paulus en fortsatt glädje och kommer att vara vid gott mod när kanske förföljelse eller annat lidande slår mot det vi undervisar. Köttslig starkhet och framgång genom världen

och mental köttslig styrka eller kaxighet lyser alltid med Guds frånvaro – **men klarar sig mycket bra och är accepterad i världen och av världens ande.**

Svagheten ligger i att låta Gud ta hand om det som då drabbar den förföljda – det betyder att vi inte själva slår tillbaka med köttets frukter. **Läs Gal 5:19-21.** För att leva i seger över detta fodras ett förtroende och en tro för att den helige Ande är vår hjälpare och räddare i allt som sker på denna sidan graven.

Den tron kommer Gud att ge var och en som vill vandra i lydnad och i ödmjukhet till den helige Andes tilltal och Ordet.

Det förtroendet får man inte hur som helst utan det sker mer och mer genom den lydnad och i vandrigen med Jesus Kristus i livet – **det kallas för helgelse.** Har vi bara börjat med att vara lydiga Herren i det lilla och vill fortsätta på den vägen, så är vi i tryggt förvar i hans nåd oavsett hur mycket skräp och synd vi har i våra liv.

Gud älskar oss och vill hjälpa oss genom vår resa med honom i denna fientliga värld som ständigt reser sig upp mot det rättfärdiga, rena och framförallt Sanningen som är Jesus Kristus

Det Herren vill säga till kristenheten i Sverige som jobbar och strävar efter väckelse. Är att lägga ner all sin egen mänskliga styrka och kraft och i sin svaghet söka nåd för att återigen få bli använd av honom i Ande och kraft. **När vår egen kraft är slut då först kommer Herren vår svaghet till hjälp.**

Herren vill också att kristna skall sluta tjäna pengar på hans evangelium och dras in i girighet. Många i kristenheten är sorgligt nog mest inriktade på att tigga och ständigt bedja om pengar för nästan allt de gör.

Via internetbanker eller att man kan swicha in en frivillig summa. Tyvärr framställer många Jesu Kristi kropp som en fattig tiggerska som bönar och

beder för att kunna evangelisera och överleva. Jag upplever nog att det handlar mer om girighet och affärsverksamhet genom bland annat bokförsäljning och vad man själv tycker och tänker, än om sann evangelisation där Jesus Kristus är 100 procent i centrum. Det blir tyvärr människan som blir stjärnan och står i fokus.

Nu tror jag **inte** omvändelse i landet i stort kommer att ske. Utan när väckelsen uteblir på grund av fortsatt kollektiv olydnad och avfall så kommer vissa osunda beteenden och läror att lyftas fram. Ett av dem är som sagts den andliga krigföringen.

Man har skapat en lögn bild av att man verkligen strider för Herren och att det är hårda tider just nu. Lögnen har så förblindar dessa demonkrigare så kraftigt att de tror de verkar för Kristus.

Det finns flera av de amerikanska rörelserna som drabbat Sverige som praktiserar denna lära. Precis som på den tiden då man jagade häxor kommer denna lära att få människor att jaga och gå emot andefurstar och demoner.



Den kommer först att dyka upp mer synbart ibland framgångsteologins förespråkare. Demonernas ondska är överallt och andefurstarna svävar över städerna så nu måste Kristi kropp verkligen ta sitt ansvar och strida för Herren.

Ta på er den andliga utrustningen och driv bort all ondska och sätt städerna fria ifrån demonisk aktivitet. Nu skall Kristi Kropp ta över.

Detta mina vänner är själviskhetens religion som vill göra människan stor och mäktig, ja som Gud. Varför gör man då så här? **Jo, man vill inte**

dö bort ifrån världen och sig själv och bli en svag dåre och lida för Jesus Kristus.

I sin förblindelse så dras man till läror där man vägrar dö bort ifrån sig själv samtidigt som man ger ett sken av att ha en gudsfruktan och en andligt medvetenhet. Vi får inte glömma att i köttets gärningar finns både villoläror, avguderi och trolldom. Den fallna människans ondska har samma kvaliteter som djävulen själv när den släpps lös. Du kan läsa om det i **Gal 5:19-21**.

Det står att köttet har **begär** till avguderi, trolldom och villoläror. Köttets **begär** innebär att det har en lust till allt som Gud avskyr. Om vi som kristna blir intresserade av och börjar praktisera något som Gud tar avstånd ifrån så kommer köttets begär att växa på det området.

Jak 1:14-15 "Utan var och en frestas, när han dras bort och lockas av sitt eget begär. (15) Därefter, sedan begäret har blivit havande, föder det synd och när synden är fullmogen föder den död".

Först så lockas man bort av sitt köttets begär och dras till det som Guds Ord säger nej till. Sedan när begäret blivit havande, det vill säga har fått ett erkännande av vårt hjärta. Ja, då föder det en handling i överensstämmande med det begäret som nu lever och växer, och man faller in i olydnad.

Man kan likna det med en kvinna som blir gravid. Först så får hon ett begär till mannen, sedan så leder det begäret till en sexuell handling.

Hon blir gravid och sedan föder hon fram ett vackert barn. Vill hon inte ha barnet så måste hon göra abort i ett tidigt stadium. (jag är emot abort)

Vill vi inte falla i synd så måste vi också göra en andlig abort och döda köttets begär **i tidigt stadium**. Det gör vi genom att gå till Jesus och få hjälp. Håller kristna på med att laborera med obibliska läror och ageranden för att få väckelse så kan det i slutändan bli så att demoner tar över.

Det spelar nu ingen roll hur ärlig du är när du söker andra vägar till

väckelse vid sidan av Guds Ord. Du kommer totalt att misslyckas, tro mig.

1 Kor 4:10-13 "Vi är dårar för Kristi skull, men ni är kloka i Kristus. Vi är svaga, men ni är starka. Ni är ärade, men vi är föraktade.

(11) Ända till denna stund är vi hungriga och törstiga och nakna och blir misshandlade och har ingen fast hemvist. "

(12) Vi sliter och arbetar med våra egna händer. När vi blir smädade, välsignar vi, när vi blir förföljda härdar vi ut.

(13) När de förtalar oss, ber vi. Vi har blivit som världens skräp, var mans smuts, ända till denna dag. I vers (16) **Därför förmanar jag er: Bli mina efterföljare.**

Är **1 Kor 4: 10-13** en bekväm väg att vandra med Jesus Kristus? **Kanske inte bekväm för det fallna köttet.** Men jag vill nog ändå svara **ja** på den frågan. Om vi får lida en liten tid här på jorden för att sedan gå in i en evighet med Herren så är det värt allt.

Om demoner är rädda för något så är det kristna som lever av sanningen i Guds Ord. **Samtidigt som de har en renhet och lydnad i sina liv.** Detta gör att den helige Ande har behag att leda oss i det Jesus Kristus vill.

I den stunden så bävar också mörkret och gör allt för att inte avslöja sig. Vi behöver med andra ord aldrig söka upp eller vara rädda för demoner eller annat ockult. De brukar i stället skrika som stuckna grisar när en Andefylld kristen kommer för nära dem.

Däremot så kan vi få vara med om att kasta ut demoner ur människor, men det sker endast på Guds tilltal när vi skall göra det. Paulus gick i flera dagar med en kvinna som var besatt av en spådoms ande utan att kasta ut den.

Apg 16:18 "och detta gjorde hon i många dagar. Men Paulus blev upprörd och vände sig om och sa till anden: Jag befäller dig i Jesu Kristi namn att fara ut ur henne. Och i samma stund för den ut".

I flera dagar gick denna besatta kvinna och tjatade omkring Paulus. Tills han blev upprörd i sin Ande och kastade ut demonen.

Det jag vill säga är att vi måste vänta till Gud talar om vad vi skall göra. Inte bara ogenomtänkt citera några få bibelställen och sedan tro att Gud skall göra under eller befria en människa.



I **2 Kor 12:7** säger Paulus: *Och för att jag inte skall bli högmodig på grund av dessa utomordentliga höga uppenbarelser, har jag fått en törntagg i köttet, en Satans ängel som slår mig i ansiktet, för att jag inte skall förhäva mig*”.

Paulus bad Herren tre gånger om att få slippa denna Satans ängel som slog honom i ansiktet *men fick ett nej*. Herren svar var: **”Min nåd är dig nog”**.

För att överleva och sprida evangelium vidare räcker gott och väl Guds nåd. I den nåden så fick Paulus kraft, glädje och frid att föra ut det glada budskapet trots Satans påhopp. Han fick alltså inte kraft och nåd från Gud att komma undan denna Satans ängel.

Men han fick nåd och Guds kraft att kunna leva igenom dessa attacker.

Varför denna ängel fick tillåtelse från Gud att plåga Paulus har jag haft mina funderingar om. Kanske kan **4 Mos 33:55-56. Josua 23:13. Hes 28:24** hjälpa till att få en liten klarhet. Paulus var väl bevandrad i Gamla Testamentet så när han säger en ”törntagg i köttet” så kan det helt enkelt vara så att han citerar vad som

menas med törntagg i GT. Törntaggar eller törntagg betyder inte en sak i Gamla Testamentet och en annan sak i Nya Testamentet det var Paulus helt klar över. Skrift förklarar skrift och därför tror jag Paulus hänvisade till ord citerade i Gamla Testamentet

Det jag vill säga är, att aktivt gå ut och praktisera andlig krigföring mot andefurstar är obiblisk och ett sätt att få ut Kristi Kropp på avvägar från sanningen och in i köttsliga beteenden som tar bort och fördunklar det vi verkligen borde göra.

Ett av de bibelord man ständigt använder sig av för sin krigföring är i **Efs 6:12** *”För vår strid är inte mot kött och blod utan mot furstendömen mot makterna, mot mörkrets värds härskare i denna världen, mot ondskans andemakter i himlarna”*

Man glömmer totalt bort vers **11** som säger att det handlar om att **stå emot djävulens listiga angrepp**.

Det står nu inte att vi kristna skall ta initiativet till att först gå ut och kriga mot andemakter. Utan det står att vi skall **stå emot** när fienden attackerar oss. För det mesta är det genom människor Kristi Kropp blir attackerad.

1Pet 5:8-9 *”Var nyktra och vaka, för er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han kan sluka. (9) Stå emot honom, fasta i tron, och tänk på att samma lidanden utstår era bröder här i världen”*.

Det står att han går omkring som ett rytande lejon. **Stå emot honom i tron** är samma ord som i Ef brevet **6:11** nämner. Tänk på att samma lidanden utstår era bröder här i världen. De attackerar ständigt av djävulen och då naturligtvis genom Gudsfiendliga människor.

Fienden använder människor när han förföljer kristna. Därför så säger Paulus *”tänk på att samma lidanden utstår era bröder här i världen”*.

Det handlar alltså inte om att vi först skall söka upp fienden i andevärlden. Ingenstans i Nya förbundet är vi uppmanade att göra det.

Naturligtvis så kan kristna frestas i sitt känsloliv med olika tankar och bilder som kommer från mörkret. Men genom Guds Ord och bön så brukar det ge sig och betrycket flyr.

När det gäller kristna i t.ex. Nordkorea eller Iran så är det inte lika enkelt att bli fri från människor som är Gudsfiendliga och förföljer dem. Att de förföljer kristna så kraftigt beror naturligtvis på att de är påverkade av onda andemakter.

De kristna har förstått att de inte kan kasta ut den ande som förföljer dem ut ur Iran eller Nordkorea. Däremot så kan de vinna människor för Guds rike och på så sätt avväpna fienden mer och mer, och Guds rike vinner framgång.

I Daniel vill man försöka att få fram till att det handlar om någon form av andligt krig. Att Daniel tog initiativet till att gå upp mot andefurstar..

Dan 9:20 *”Jag fortsatte tala och be och bekänna min synd och mitt folk Israels synd, och kom inför Herren min Gud med min förbön för min Guds heliga berg”*

Här handlade det om förbön och att bekänna folkets och sin egen synd, alltså ingen andlig krigföring.

Dan 10:12-13 *”Han sade till mig: Var inte rädd, Daniel. Redan från första dagen när du vände ditt hjärta till att förstå och ödmjuka dig inför din Gud har dina ord varit hörda, och jag har nu kommit på grund av dina ord. (13) Fursten över Persiens rike stod emot mig under tjugo dagar. Då kom Mikael en av de förnämsta furstarna till min hjälp m.m.*

Dan 10:12-13 handlar om att Daniel ville ödmjuka sig och söka uppenbarelser och förstånd från gud om framtiden. Inte heller här handlar det om andlig krigföring. Det handlar om ödmjukhet och att han ville ha vissa frågor besvarade av Gud, vilket han också fick.

Ta sanningens bälte och kläd er i rättfärdighetens pansar och ha som skor på fötterna den beredskap som fridens evangelium ger. Framför allt

ta trons sköld med vilken ni kan släcka alla den ondes brinnande pilar. Och ta frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds Ord, under all bön och åkallan, be alltid i Anden. **Och vaka med all uthållighet och bön för alla de heliga.**

Ef 6:11”*Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp*”.



Jesus attackerade inte satan när han frestades i öknen utan han citerade enbart skrifterna. Paulus bad Gud tre gånger om att få bli fri ifrån denna satans ängel. **Men fick ett nej med orden ”min nåd är dig nog”.**

Man undrar i sitt stilla sinne vad många kristna i dag hade gjort om de varit i Paulus situation? Jo, min första tanke är nog att de börjat aktivt kriga mot mot denna satans ängel utan att först ha frågat Gud.

Har man nu hamnat och praktiserar andlig krigföring så är steget inte långt till nästa obibliska lära och så sätter sig lögnen allt kraftigare samtidigt som man tror att man kämpar för sanningen.

Glöm inte att vi är Guds lamm som är i behov av Guds beskydd i form av Guds nåd och att få del av det levande ordet. **Vår styrka är alltid Guds ord och Kristi rättfärdighet genom ödmjukhet och lydnaden till honom.**

Jag vill gärna fortsätta Citera från Open Doors med hur de kristna har det i t.ex. Nordkorea.

Dessa håller inte heller på med någon form av andlig krigföring mot andefurstar och andra makter. De lever i en vedermöda som vi i Sverige har svårt att ta till oss och förstå. Hur kan kristna i Sverige säga att de inte

kommer att få uppleva en vedermöda? Är vi på något sätt befriade från det som nu sker i Nordkorea eller mot kristna i Somalia, Libyen, Pakistan, Eritrea, Sudan, Jemen, Iran, Indien och Syrien. Jag tror inte det, den kommer var så säker.

Många kristna tror tyvärr att de kommer att smita ut bakvägen genom ett osynligt uppryckande och lämna en sargad värld bakom sig. När världen som mest behöver oss så skall vi försvinna? Nej, vi kommer att bli kvar och kommer troligtvis att få uppleva den förföljelse som vi är lovade av Herren själv.

Matt 24 :9-10 ” *Då ska de utlämna er till att plågas och döda er, och ni ska bli hatade av alla folk för mitt namn skull. (10) Och då ska många komma på fall och de ska förråda varandra och hata varandra*”.

En del säger att detta bara gäller Judarna, men som vi ser och vet så gäller det alla som älskar, lyder och bekänner Jesus Kristus i denna världen.

Nordkorea, klassificerat av Open Doors som världens farligaste land för kristna, placerar människor i fångläger när de följer Jesus. En före detta fånge berättade för tidningen Impacto Evangelístico om hur hon torterades när hon var inlåst i ett av dessa läger.

Fångar tvingas att arbeta under brutala och omänskliga förhållanden, med syftet att ”söndersmula dem bort ifrån tron”. Den tidigare fången, som numera bor i Sydkorea, säger att svält, hårt arbete och misshandel sker dagligen.

Alla fångarna svälter. Varje person får en handfull ruten majs och smutsigt vatten att dricka. Vi hade det som mat hela året. Inget mer. Människor tvingas arbeta hårdare än djur och människor dör av undernäring och olyckor medan de arbetar”, tillade hon.

Om någon säger emot låses de in i ett litet rum där människor vare sig kan ligga eller stå upp. Hennes man dog i detta fångelseläger. “Nästan varje dag

hämtade vakterna oss för att fråga ut oss. De slog oss väldigt hårt. När det inte ställdes några frågor, tvingades vi att stå på knä i våra celler, från fem på morgonen till midnatt, utan att tillåtas tala.”

Enligt en rapport från Open Doors finns det för närvarande cirka 50 000 troende i nordkoreanska fångläger. Samtidigt är det fler och fler koreaner som tar emot Jesus. Uppskattningsvis finns det runt 300 000 troende som möts i underjordiska församlingar i Nordkorea.

“Jag ber att människor ska omvända sig. Jag ber att koncentrationslägren ska elimineras, och jag ber att kristna runt om i världen fortsätter att be för oss,” säger den före detta fången som för att skydda sig och sina anhöriga förblir anonym. Om kristna upptäcks i Nordkorea så deporteras de till arbetsläger eller dödas på fläcken.

Även deras anhöriga straffas på samma sätt oavsett om de är kristna eller inte. Att träffa andra kristna är i stort sett omöjligt och måste då det går ske i absolut hemlighet. Hela systemet bygger på att grannar och familjemedlemmar förväntas ange varandra.

Framför allt påverkas barnen av indoktrineringen och uppmanas att ange sina egna föräldrar om de ser något misstänkt, i tron att de gör vad som är rätt. Därför avstår många föräldrar att berätta för sina barn om sin kristna tro.

I världen finns det idag ett femtiotal länder som förföljer kristna. Av dem klassas elva som länder med extrem förföljelse.

Efter Nordkorea kommer Afghanistan där kristna landsmän antingen måste fly landet eller dödas. Det hör till familjens ”heder” att göra sig av med den kristne.

Vår uppmaning är att allvarligt be för våra lidande syskon. I flera av dessa länder har vi kontakt med syskon som trots hårt motstånd och förtryck brinner för att nå ut med evangelium till sina folk.

Om det nu skulle gå att bedja bort andefurstar och ondska som ligger som en blöt matta över dessa länder

så skulle dessa kristna naturligtvis göra det. Men de ser inget stöd i Guds ord att man kan göra så. I stället så lever de under betryck och förföljelse som de ser i Guds ord gäller för alla dem som älskar sanningen och Guds Ord. Dessa kristna är för mig starka förebilder på hur sanna Guds barn lever och älskar Jesus Kristus i sitt lidande.



Människan

Seth Erlandsson bibelforskare och författare. Han disputerade i exegetik 1970 på en avhandling om profeten Jesaja och varit docent i exegetik vid Uppsala universitet. Han var som översättare en av nyckelpersonerna bakom Svenska Folkbibelns tillkomst.

Har människan fri vilja att avgöra sig för Gud? Kan hon av egna krafter omvända sig till Gud, när Guds ord predikas och Guds nåd erbjuds henne? Kan hon av egna krafter medverka till sin omvändelse? I yttre världsliga ting har människan också efter syndafallet någorlunda fri vilja att göra något eller att låta bli.

Men genom syndafallet har människan blivit så fördärvad, **att hon av naturen är blind i andliga ting.**

Hon är död till det som är andligt gott. Före den nya födelsen eller omvändelsen föreligger inte ens en gnista av andlig kraft, där hon av sig själv kan bereda sig till nåden och mottaga den.

Hon kan av sina egna krafter inte göra något till sin omvändelse, vare sig helt och hållet eller till hälften eller till minsta del. Före den nya födelsen eller omvändelsen föreligger alltså inte någon andlig Guds uppenbarelse.

Människan är syndens tjänare och satans träl, av vilken hon drivs.

Joh. 8:34 »Var och en som gör synden, är syndens träl». **Ef. 2:2** Den onde anden är verksam i otrons barn de är fångna i djävulens snara **2 Tim. 2:26**.

Fastän människans förnuft och naturliga förstånd har en liten gnista kvar av kunskap om att det finns en Gud och vet något om lagen (**Rom. 1:19f**), så är detta förnuft likväl så blint och förvrängt, att människan inte av egna krafter kan fatta, förstå, tro och förtrösta på evangelium.

»En naturlig människa fattar inte det som tillhör Guds Ande, ty det är henne en dårskap, och hon kan inte begripa det, det måste andligen bedömas» **1 Kor. 2:14**. **»Ingen förståndig finnes, ingen finnes, som söker Gud» (Rom. 3:11).**

Den naturliga människan är inte bara död i överträdelser och synder (**Ef. 2:1, 5**) utan samtidigt levande och kraftig till det som Gud hatar. **Nämligen att hon är motsträvig mot Gud och hans vilja.**

»Köttets sinne är fiendskap mot Gud, ty det är icke Guds lag underdånigt och kan icke heller vara det» (**Rom. 8:7**). »Människans hjärtas uppsåt är ont allt ifrån ungdomen» (**1 Mos. 8:21**). »Ett illfundigt och fördärvat ting är hjärtat framför allt annat; vem kan förstå det?» (**Jer. 17:9**).



Omvändelse

Eftersom omvändelsen till sitt väsen är ett mottagande av trons gåva, är det helt tydligt att en person är och förblir omvänd, så länge som hon har tro. »Var och en som tror, att Jesus är

Kristus, han är född av Gud» (**1 Joh. 5:1**). Det är också möjligt att förlora tron (**Luk. 8:13** »vilka tro till en tid, men i frestelsens stund avfalla de»). I samma ögonblick som tron går förlorad, återvänder människan till sitt tidigare synda tillstånd.

Hon är inte längre omvänd. Om en sådan person skall bli frälst, måste hon omvändas igen (**Luk. 22:32**) Sådana upprepade omvändelser kan en person uppleva många gånger men den verkar på samma sätt som den första omvändelsen.

Påståendet »en gång i nåden, alltid i nåden, en gång omvänd, alltid omvänd», är inte sant. Ingen bör förtrösta på det faktum att han sedan flera år varit omvänd. I Bibeln heter det: »Rannsaka er själva, om ni är i tron, pröva er själva» (**2 Kor. 13:5**). Det är bara när och medan vi är i tron, som vi är omvända. »Utan tro är det omöjligt att täckas Gud» (**Hebr. 11:6**).

En person som har förlorat sin tro, är inte omvänd, inte heller i nådens tillstånd. Lika litet som vi kan förstå hur den döde Lasarus kunde göras levande, hur en kropp som är i förruttnelse kunde bli frisk och fräsch, lika litet kan vi analysera och förstå själva omvändelseprocessen.

»Säden går upp och växer, han vet själv icke huru» (**Mark. 4:27**). Inte heller minns vi alltid, när vi blev omvända, och det är inte alls väsentligt att vi gör det. Det är mera viktigt för oss att veta att vi är omvända, och detta kan vi förvisso veta. »Märker ni inte hos er själva, att Jesus Kristus bor i er?

I annat fall består ni inte provet» (**2 Kor. 13:5**). »Vi vet att vi har övergått från döden till livet, ty vi älskar bröderna» (**1 Joh 3:14**). Omvändelsen är den helige Andes verk i människans hjärta.

Omvändelsen äger rum i hjärtat och består i att hjärtat blir förkrossat och ångerfullt till följd av synden, förlitar sig på Kristus om nåd och förlåtelse.

För att uppnå denna förändring i hjärtat, verkar den helige Ande ånger,

erbjuder nåd och verkar i tro och förtröstan på denna nåd. Av den sanningen att människan i andliga ting saknar förmåga att göra något andligt gott och att omvändelsen endast är den helige Andes verk. Så är det fel att dra den slutsatsen, att vi inte skall höra eller läsa Guds ord, Gud använder ett bestämt medel för att omvända människan, **nämligen Ordet**.

Det är inte Guds vilja att någon skall förgås. Han vill att alla skall bli omvända och bli evigt frälsta. »Jag har ingen lust till den ogudaktiges död, utan fastmer därtill att den ogudaktige vänder om från sin väg och får leva» (**Hes. 33:11**).

Där Guds ord predikas bör alla höra, som vill bli frälsta. För Guds ords förkunnande är den helige Andes verktyg. Men om en människa varken vill höra eller läsa Guds ord utan föraktar predikan och Guds församling, där Guds Ord rätt förvaltas, sker henne ingen orätt, om hon inte blir upplyst av den helige Ande utan blir lämnad och övergiven i sin otros mörker och förgås.

»Hur ofta har jag ej velat församla dina barn, liksom hönan församlar sina kycklingar under sina vingar, men ni har inte velat!» (**Matt. 23:37**).

»Så är tron av predikan och predikan genom Guds ord» (**Rom. 10:17**). Den helige Ande upplyser människan med sina gåvor genom att verka fram tro i hennes hjärta. När helst evangeliets kallelse går ut, har den alltså förmåga att verka fram i människors hjärta ett mottagande av dess inbjudan.

Den har förmåga att skänka tro. Genom den heliga kallelsen blev vi verkligen »frälsta», d.v.s. omvända (**2 Tim. 1:9**).

Därigenom har vi kallats »ut ur mörkret till hans underbara ljus» (**1 Petr. 2:9**), d.v.s. ut ur andlig okunnighet och förtvivlan till andlig kunskap och tro på Guds nåd.

Det är vad Paulus menar, när han säger: »Ty Gud är den som bjöd ljuset lysa ut ur mörkret och lyste i våra hjärtan, på det att kunskapen om

Guds härlighet i Jesu Kristi ansikte skulle lysa fram» (**2 Kor. 4:6**). Lika

litet som månen bidrager någonting till det ljus, som solen låter stråla på den, lika litet bidrager våra hjärtan någonting till det kunskapens ljus, med vilket Gud upplyser hjärtat.

Trons kunskap är en Guds gåva (**Fil. 1:29**), verkat i oss genom evangelium (**Rom. 10:17**).

Evangeliets kallelse kan komma i form av en befallning: vänd om, stå upp, kom ut.



Av detta har många dragit den felaktiga slutsatsen, att den naturliga människan har förmåga att bestämma sig om hon skall vända om, stå upp eller komma ut.

I stället är det så att det är denna evangeliska befallning som har förmågan att verka fram den tro hos människan vad som befalldes. Låt oss ta exemplet med Lasarus, som legat i graven i fyra dagar och börjat ruttna (**Joh. 11:39**).

Till honom ropar Jesus med hög röst: »**Lasarus, kom ut!**» (**Joh. 11:43**). Kunde den döde av sig själv höra? Nej. Kunde den döde överväga med sig själv: skall jag göra som han säger eller skall jag stanna i graven och förbli död?

Nej. Det var Jesu Kristi nåd och befallning som gjorde Lasarus levande, som gjorde att han kunde höra, som gjorde att han gick ut.

»Den döde kom ut, lindad om fötter och händer med bindlar, och hans ansikte var ombundet med en duk» (**Joh. 11:44**). Ett luktande lik kunde inte göra sig själv levande, kunde inte ens höra.

På samma sätt har Guds ord förmåga att göra oss, som är döda i överträdelser och synder, levande, så att vi hör och vänder om.

»Efter sin vilja har han fött oss genom sanningens ord» (**Jak. 1:18, jfr 1 Petr. 1:23**). *Slut citat*



Låt den helige Ande Bryta alla bojor som vill hindra dig till att komma ut i full frihet i Jesus Kristus.

Oavsett vilka medvetna synder du gjort eller lever under så kan Jesus Kristus göra dig fullständigt fri. Du måste förstå att ingen kyrka eller samfund, religion eller annan människa kan tillfredsställa ditt liv eller göra dig fri ifrån syndens makt.

Endast och bara genom Jesus Kristus kan du bli förlåten din synd och få den frid, tacksamhet och glädje han så gärna vill ge dig.

Så om du lever i någon form av missbruk, besvikelser eller bitterhet, ja listan kan göras hur lång som helst, så kan Jesus göra dig totalt fri ifrån synden och spränga orättfärdighetens bojor.

Om du är ofrälst är du räddningslöst förlorad om inte Gud griper in och gör ett under med dig. Och på samma sätt är det med hela världens alla miljarder människor.

***Vi duger inte som vi är** - utan vi måste räddas genom att bli förlåten vår synd och bli rättfärdigförklarad till ett evigt liv i Jesus Kristus. Detta är vår enda räddning annars går vi oavkortat förlorade.*

Ansvarig utgivare William Nielsen

Ansvarig utgivare William Nielsen