

Reforms Nyhetsblad

Vi vill varna för osund karismatik, yoga, djupmeditation, ockulta övningar, bönetekniker, företagstänket och ytlig underhållning. Varken mänsklig styrka, resonemang och sammanträden eller ytlig förändring och postmodernt trams är inte något som bygger upp Kristi Kropp.



William Nielsen

Jag startar med några ord från boken "Synd och Sanning" av Frank Mangs. Citat: "Det är bara förkrossade hjärtan som Herren kan forma efter sin vilja. Det är med detta precis som när krukmakaren skall forma lerklumpen till ett kärl.

Han börjar inte med att ge den form och skepnad, utan han börjar med att knåda och bearbeta den. Och det gör han ända till dess att varje mikroskopiskt liten del är genomträngd med vatten och hela klumpen så mjuk att den är mottaglig för mästarhandens minsta tryck.

Först då börjar han framlocka den bild han förutbestämt i sig själv. Har du förstått den hemligheten, som ligger förborgad i denna bild? Har du förstått nödvändigheten av att bryta med all yttre synd för att detta

skall kunna ske? Men har du också förstått, att själva din natur behöver en privat behandling av Herren Jesus, för att han skall få fram sin bild i ditt liv? Har du förstått, att den i din natur inneboende hårdheten måste söndersmulas och

sönderkrossas för att Gud skal kunna göra dig till vad han vill? Har du förstått, att "jag själv" måste dö på varje punkt, för att Jesus själv skall få leva på varje punkt?



Om inte du har förstått det, så har himmelens Gud förstått det, och han säger: Jag bor i helighet uppe i höjden, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande; ett förkrossat och bedrövat hjärta skall du, gud inte förakta. **Slut citat.**

Det Herren säger är: Att det enda som kan rädda många vilseledda själar **är ett förkrossat och bedrövat hjärta som längtar efter en personlig omvändelse till Jesus Kristus.** Då skall Herren vara trofast och förlåta allas missgärningar och låta många komma ut i den fulla sanningen och i Guds frihet. Då skall Han vara trofast

sitt Ord och låta dessa dyrköpta människor vandra i fullkomlig glädje och frid tills den dagen Han kommer tillbaka på skyarna för att hämta sin församling hem.

1Mos 4:7 "Är det inte så att om du gör det som är gott, ser du frimodigt upp, men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. **Den har begär till dig, men du skall råda över den**".

Synden har nästan ett sexuellt begär till oss människor och vill göra oss gravida i andlig bemärkelse så att den kan föda fram död och orättfärdiga gärningar genom våra liv.

Synden tränar efter att få verka ut i vårt fallna kött. **Syndens bundsförvant är alltid det fallna köttet och dess begär.**

Jak 1:13-15 "Ingen som blir frestad får säga: Jag blir frestad av Gud, för Gud kan inte frestas av det onda och frestar inte heller någon. (14) Utan var och en frestas, när han dras bort och lockas av sitt eget begär. (15)

Därefter sedan begäret har blivit havande, föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död".

Detta vet onda andemakter om och därför förleder de många genom att försöka få vår blick och tro bort ifrån Jesus Kristus **och in i det köttet och begäret älskar.** Det bästa är naturligtvis att få vårt hjärta att älska något annat vare sig det är mänskligt gott eller ont, bara vi missar målet. '

Det vi många gånger glömmet det är att det gamla köttet får ett eget liv när det kommer i kontakt med syndens listiga angrepp. **När vårt hjärta ger synden tillstånd ja då vaknar lusten att synda.**

2. En del kristna jag känner går fram för att få förbön **för samma synder är ut och är in utan förkrosselse och syndanöd.** Man menar att Gud är en förlåtande Gud som inte sviker när man beder om förlåtelse för samma saker. **Det är sant att Gud är en förlåtande Gud.**

Men det jag vill säga till dem som inte lämnar sin synd utan fortsätter med samma synd med orden att Gud förlåter mig var gång.

Att man borde vända om och göra praktisk bättring i sitt liv och sluta att gömma dig bakom nåden för att **kunna fortsätta att synda.**

Man älskar tydligen olydnaden så mycket att man fortsätter att ha gemenskap med en viss synd för att sedan gå till Gud för att få förlåtelse.

Man borde kanske bekänna sin synd öppet för alla i församlingen och på så sätt avslöja sina ständiga överträdelser och komma på skam och bli fri.

Jag tror att det är rädslan för att gå förlorad som gör att den personen hela tiden återkommer till Gud.

Om man hade fått en ärlig förkrosselse och syndanöd enligt Guds sinne så hade man blivit fri och vänt om i praktisk handling och gott vidare.

Det är med andra ord ett stort hyckleri att ständigt leva under synder **man inte vill bli fri ifrån. För att sedan gå till Gud för att få lite tröst i sin kärlek till olydnaden.**

Naturligtvis har Gud alltid nåd att ge en sådan människa. Men blir hon förhärdad och förblindad på grund **av sin synd som hon inte vill lämna** kan Gud inte göra så mycket.

2 Tim 2:19 "Men Guds fasta grund består och har detta sigill: Herren känner de sina, och: **Var och en som åkallar Kristi namn ska hålla sig borta ifrån orättfärdighet**".

Man lägger bort och överger orättfärdiga handlingar för att man fått uppenbarat om att man är älskad och fått förlåten sina synder och för att man älskar sin frälsare Jesus Kristus. När man helhjärtat vill lämna

en viss synd så får man också hjälp av den helige Ande när tiden är inne till att göra det. Nu är ju Gud inte en hård och kärlekslös domare som slår så fort vi inte lyder det vi fått uppenbarat. Han vill fostra oss in i en kärleks lydnad till honom. Hans yttersta syfte är att vi skall lära känna honom mer som en god Far och vän i livets alla situationer.

Många gånger är det av våra misstag med Gud som vi lär oss att vara mer lyhörda och trogna det vi fått av honom. Och ibland så låter han oss falla (just det) bara för att vi skall se och förstå hans vilja med oss.



Han kan utlämna oss till den synd vi vägrar att lämna bara för att vårt kött skall gå under. För att när vi då mår som sämst skall vända oss till honom.

Men som sagt det tar tid innan Gud utelämnar en människa till den synd hon inte vill lämna.

Rom 1:24-25 1 Kor 5:4-6

Omvändelsen bort ifrån orättfärdiga handlingar gör man då i tacksamhet och glädje men behåller samtidigt trons vila som lydnaden ger.

Du helgas bort ifrån världen och ditt gamla kött för att du vet att du är frälst och vet att Gud älskar dig.

Men du kanske i stället gör goda gärningar och vill lägga bort synder i ditt liv för att Gud skall älska dig.

I så fall skall du lägga ner alla arbeten för att behaga Gud och

acceptera det att han älskar dig utan dina försök till goda gärningar.

När du förstår det och fått det uppenbarat i ditt hjärta så har du frid och glädje utan gärningar – just för att du vet att du är älskad av Gud så kommer du också att älska Gud.

Och då gör du helt plötsligt gärningar för att du är älskad av vår underbara frälsare Jesus Kristus. Förstår du skillnaden?

Vill vi verkligen fortsätta vara syndens trogna lojala vän **även i det lilla?** Synden och vår fallna natur är nämligen den största brottslingen i historien.

Synden har dödat fler människor än de som har fallit i alla krig.

Synden har gjort människor till mänskliga vrak.

Synden har förstört de svaga och krossat de starka. Synden har gjort visa människor till dårar.

Synden har lagt ut snaror för den oskyldige. De föräldrar vars hår grånat i sorg över barnen känner den. Synden har ruinerat miljoner och skall försöka ruinera många miljoner till. Synden har förlätt många församlingar till avfall förblindelse och död och kommer att förleda många fler.

Jag undrar ibland om man verkligen förstår hur farlig synden är när den får grepp över en människa, lite surdeg genomsyrar hela degen.

SYND ÄR ALLT DET SOM SKILJER OSS FRÅN GUD



Det Guds Ord vill säga är att den mest oskyldiga synd i våra ögon som vi tillåter kommer att manifesteras och växa till och ta över mer och mer.

Om vi behagas av någon synd (synden är en kraft) och tillåter den

3. att i bland verka genom våra handlingar så är vi redan på väg åt fel håll..

Frank Mangs sa en gång att syndens kraft och farlighet är likt ett kobrabbett där döden är oundviklig om man inte får motgift.

Tillåter man vissa synder i sitt liv under en längre tid blir man garanterat förblindad och till slut ljummen för att senare sluta som avfälling.



Vandrar vi i lydnad till ordet och Anden så gör vi inte så mycket vad den gamla människan har begärelse till. Stämmer det med Guds Ord? Naturligtvis, den enda vägen är att man är född på nytt älskar och följer Jesus Kristus genom Anden och Ordet.

Det innebär nu inte att man kan bli helt syndfri i ord och gärning på denna sidan graven.

Men helgelsen för oss mer och mer bort ifrån denna världen och vårt köttets orättfärdiga handlingar.

Rom 6:11-15 "Så skall ni se på er själva, att ni verkligen är döda för synden men lever för Gud genom Jesus Kristus vår Herre. (12) Så låt nu inte synden regera i er dödliga kropp, så att ni lyder den i dess begär.

Om vi som Jesu sändebud och lärjungar är fyllda med den helige Ande och lever i sanning och rättfärdighet. Då kan inget mörker göra så att vi förlorar vår tro, glädje och frid.

Jag kan ju nämna att när jag blev fri från mitt långvariga missbruk av amfetamin och andra droger så

krigade jag inte en enda gång mot djävulen.

Segern kom när jag av hela mitt hjärta ville följa Jesus Kristus. Inte till 89% eller 99% utan till 100% och total kapitulation inför vad evangelium sa om mig. Någon annat religiöst beteende, lära eller teknik duger inte!

I den stund vi av hela vårt hjärta vill lämna drogerna eller annan synd och följa evangeliets budskap, i den stunden har fienden ingen makt.

Det handlar om en ärlig omvändelse som för det mesta innehåller sorg över det gamla livet och en förkrosselse inför Gud den allsmäktige.

En sorg, ledsamhet och avsky och ett farväl till praktiserande synd och orättfärdighet. Det handlar alltså inte bara om att citera Guds Ord och fortsätta leva i orättfärdiga handlingar då och då i någon slags flummighet.

Saken är den att Gud vill lära oss att välsignelsen i att vara lydig Guds Ord leder oss alltid bort ifrån orättfärdiga handlingar.

Den helgelsen håller på hela livet och gör att vi syndar mindre och mindre för vart år som går.

Att medvetet synda gång på gång för att vi vet att Gud förlåter oss är alltså ett hyckleri som aldrig leder till seger över våra kött.



Matt 22:9-13 "Gå därför ut till vägskaLEN och bjud alla ni ser till bröllopet.

(10) Och tjänarna gick ut på vägarna och samlade alla, så många de fann,

både onda och goda, och bröllopsalen blev fylld av gäster.

(11) När kungen gick in för att se på gästerna, fick han där se en man som inte var klädd i bröllopskläder.

(12) Då sa han till honom: Min vän, hur kom du in här utan bröllopskläder? Men han teg.

(13) Då sa kungen till tjänarna. Bind honom till händer och fötter och för bort honom och kasta honom i det yttersta mörkret. Där ska vara gråt och tandagnisslan".

När det står att **"hur har du kommit in här utan bröllopskläder"** så måste vi förstå att han inte kommit in i himlen utan detta handlar om församlingen här på jorden.

Det kommer att bli en uppgörelse med människor som inte vill lämna sina orättfärdiga handlingar i Kristi sanna Kropp.

Det kommer inte att ske i alla församlingar. De sammanhang där man inte bryr sig om att synden florerar kommer man naturligtvis att ha stor verksamhet och namnet om sig att vara en församling men man kommer att sakna dess kraft.

Men de som svarar på Herrens kallelse att rena sig och göra upp med synden kommer att vara svaga i sig själva men starka i Herren. Då de inte får något utrymme i de stora och mänskligt starka församlingarna kommer de med tiden att samlas i små husgrupper.

Där kommer Herren att resa upp profeter, lärare och evangelister som älskar Jesus Kristus mer än världen och sig själva. Deras styrka kommer att vara deras svaghet och litenhet. Guds Ande kommer kraftigt att komma deras svaghet till hjälp.

Det är visst sant, att det yttre synliga samfundet eller kyrkan inte får förväxlas med Herrens församling. Våra kyrkor och samfund är bara det yttre vi ser och vad många tror är hela och sanna församlingen.

I denna yttre och synliga form av den kristna gemenskapen ser vi därför inte hela sanningen.

4. Där finns både ljumma, lagiska och brinnande överlåtna kristna människor.

De fem jungfrurna som hade en kristen bekännelse finns där men som visades bort den dagen Jesus kom tillbaka. Men också de andra fem som han välkomnade in i riket.

Kyrkans sanna kännetecken innan Jesus kommer tillbaka är att Guds oförfälskade Ord och att helgelse samt renhet kommer att predikas.

Falsk lära kan aldrig skapa tro eller ge tron näring och bestånd. I stället är den en fiende till tron, en mördare. Endast genom Ordet och den Helige Ande kommer syndare att omvändas till tro på Jesus Kristus och de redan troende till att helgas.

Endast genom att Guds ord lärs ut rent och förvaltas rätt, och att helgelsen förkunnas så stärks och bevaras tron. De kristna vet därför den sista tiden var de skall finna sanna kristna att leva och praktisera församlingsgemenskap med.

Men de självgoda församlingarna och förkunnarna kommer att ligga kvar och vakar över sina framgångar och planeringar samt sin rikedom utan en tanke på att de gjort sig till kung över sitt eget rike.

Skriv till för församlingen i Efesus: Upp 2:1-6

(1) ”Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand, han som vandrar bland de sju ljusstakarna av guld:

(2) Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har provat dem som kallar sig apostlar men inte är det, och du har funnit att de är lögnare.

(3) Ja, du är uthållig, och du har uthärdat mycket för mitt namns skull utan att tröttna.

(4) Men jag har en sak emot dig: att du har övergett din första kärlek.

(5) Kom därför ihåg varifrån du har fallit, och vänd om och gör dina första gärningar. Annars, om du inte

vänder om, kommer jag till dig och flyttar din ljusstake från dess plats.

(6) Men den fördelen har du: att du hatar nikolaiternas gärningar som också jag hatar..

Det var mycket beröm och lovord herden och församlingen fick för de gärningar de en gång gjort i Kristus. Församlingen var uthållig och hade uthärdat mycket för Jesu namn skull. Men hur kunde det då ske att de övergivit sin första kärlek till Jesus Kristus och behövde vända om?

Jag är helt övertygad om att församlingen och dess ledare kommit in under kristen **mänsklig tradition och slentrian** där man visste hur slipstenen skulle dras. Det var säkert inga obibliska beteenden och läror de sysslade med, utan de arbetade helt enligt bibelns riktlinjer.

Problemet var att församlingen kunde göra allt detta utan att ha Guds kärlek verksam i sina gärningar.

Vers 3 Men jag har det emot dig, att du har övergivit din första kärlek.



Där låg synden och problemet! Att församlingen och dess ledare klarade av att sköta den kristna verksamheten utan att älska Jesus Kristus.

När den gamla syndiga människan Adam tar över att leda Guds församling så leder det alltid till katastrof.

I Gal brevet 5 så kan vi se vad den gamla människan (köttet) bär på som avguder, trolldom, gräl, avund, vredesutbrott m.m.

För eller senare så kommer dessa saker att dyka upp i en gemenskap som övergivit sin första kärlek till Jesus Kristus.

Vi ser det klart i dag i många församlingar där yoga, meditation och en uppblandning av olika läror tar över mer och mer.

Gal 5:24 Men de som tillhör Kristus har korsfäst sitt kött med dess lustar och begär.

Det innebär att om man gladeligen och frimodigt praktiserar den gamle Adams gärningar i församlingen så vill man inte korsfästa sitt kött och följaktligen **så är man inte fylld med en utgivande kärlek till Jesus Kristus**. Man har helt enkelt övergivit sin första kärlek för sin kärlek till verksamheten, precis som i Efesus församling.

Jeremia 6:13-16

Hög som låg, alla söker de oärlig vins. Både profet och präst, alla handlar de lögnaktigt

(14) De tar det lätt med att bota mitt folks skada och säger: Allt är väl, allt är väl! Men allt är inte väl.

(15) De ska stå där med skam, för de har gjort avskyvärda saker.

Ändå känner de ingen skam och förstår inte att blygas. Därför ska de falla bland dem som faller. När tiden kommer och jag straffar dem ska de komma på fall, säger Herren.

(16) Så säger Herren: **Ställ er vid vägarna och spana, fråga efter de urgamla stigarna.** Fråga efter den goda vägen och vandra på den, så ska ni finna ro för era själar. Men de svarade:

Vi vill inte vandra på den. När jag satte väktare över er och sade: Lyssna till basunens ljud, svarade de. **Vi vill inte lyssna”.**

Detta är det akuta och fruktansvärda läger och sanningen för många i svensk kristenhet 2020.

Hur länge skall ni envist planera och bygga församlingar efter ert eget avfälliga sinne.

5. Ni planerar för årtionden fram i tiden och ni vet inte om Herren kommer i natt eller i morgon.

Ni vakar över ert eget som en konung över sitt rike, men när tiden är inne så kommer allt att tas ifrån er med hast. Era hjärtan är fyllda med girighet och avgudadyrkan till mammon och världens skatter.

Men till Gud så har ni skenbart likt en skådespelare en hycklande tillbedjan och en verksamhet för att tillfredsställa era själviska och egna behov. Ni känner ingen skam och förstår inte att skämmas för er avfällighet. **Ni har stängt dörren till syndanöd och förkrosselse.**

Matt 22:9-13 Kommer därför att fullbordas i en del förkrossade och lydiga församlingar. Med skarpa tillrättavisningar utifrån Guds Ord och uteslutningar av människor som inte vill lämna sin orättfärdighet i Kristi Kropp.

De som lever i en kristen organisation men som vägrat att låta Gud gå tillrätta med deras synd, **de som tagit beslutet i sina hjärtan att gå sin egen väg.**



De kommer nu att börja förtala och i slutändan också förfölja den sanna Guds församling. Smutskastningen och förtal mot kristna bröder och systrar har faktiskt redan börjat.

Jag läser dagligen på internet och i vissa kristna tidningar om hur orättfärdiga tungor spy ur sig de mest fruktansvärda saker.

Detta kommer att växa i styrka hos dem som slåss för läran med orättfärdighetens tungor som vapen. Jag läste t.ex. ifrån en känd kristen blogg att de som inte tror på ett

osynligt uppryckandet har förnekat Kristi Golgata verk och är villolärare. Det är mycket allvarliga anklagelser.

Men snälla du! Det osynliga uppryckandet eller om vi skall gå igenom en vedermöda är väl ingen frälsningsavgörande fråga - kan jag få höra från en del kristna.

Det är sant att det inte är någon avgörande fråga för den som redan är avgjord kristen. Det är alltid tron på Jesus Kristus och tron på blodets förlåtande kraft som är det avgörande för att bli räddad till ett evigt liv med Jesus Kristus.

Men läran om att det finns en möjlighet att bli frälst och räddad efter det Jesus osynligt hämtat församlingen hem är mycket bedräglig.

Om världens människor får undervisning om att det finns en andra chans till frälsning efter uppryckandet och på grund av det väntar med att söka Jesus är det en katastrof.

Denna felaktiga lära kan med andra ord få världens människor att vänta med att söka Jesu Kristi nåd och förlåtelse.

Nu tror jag på ett uppryckande till Jesus Kristus när han kommer på skyarna. Men sedan är nåden slut till att kunna bli frälst och himmel och jord skall förgås.

Ingen mer möjlighet till frälsning eller nåd ifrån Jesus Kristus är möjlig **den tiden är slut för evigt.**

Tyvär så är tusenårsriket också ett religiöst fantasifoster som växt sig mycket starkt i kristenheten.

Matt 25:13 "Vaka därför, ty ni vet icke dagen eller timmen.

Om Herrens återkomst inte betyder, att evigheten brutit in, då förlorar sådana maningar sin udd.

Om Herrens ankomst betyder att en ny, stor frälsningstid (tusenårsriket) bryter in, då kan ingen gå förlorad därför att han inte är beredd att möta Herren.

Men då har också liknelsen om de tio jungfrurna mist sitt allvar. Detsamma gäller sådana inträngande maningar som dem vi läser i t.ex. **Luk 21:34-36 och Mark 13:33-37**

En annan sak som förkunnas flitigt är att det blir mycket svårt att i vedermödan leva som kristen!? Det blir jätte jätte grymt och eländigt för alla kristna som lämnats kvar och den enda vägen till att bli frälst är att dö martyrdöden.



Men vänta nu! Om jag måste dö martyrdöden för att bli frälst så handlar det ju om vad jag måste göra. **Vart tog korset och nåden vägen!**

Med andra ord, om jag med mina gärningar måste dö genom martyrskap för att få nåd av Gud - så är det religiösa gärningar jag förtröstar på.

Människor har under århundraden dött i martyrskap *men inte för att bli frälsta utan för att de var frälsta och vandrade i den helige Ande och i Guds nåd. Det är en väldig skillnad!*

Vilka karaktärer och beteenden har församlingen innan Jesu Kristi återkomst?

Den är förtalad och förföljd. Församlingen är mycket svag i sig själv och kommer att hånas för sin blåögdhet att inte vilja ta för sig i kristenheten.

Den kommer heller inte att göra stora och mäktiga saker i världen som den kan berömma sig av.

1 Kor 4:10-13 "Vi är dårar för Kristi skull, men ni är kloka i Kristus. Vi är svaga, men ni är starka. Ni är ärade, men vi är föraktade.

6. (11) Ända till denna stund är vi hungriga och törstiga och nakna och blir misshandlade och har ingen fast hemvist. ’

(12) Vi sliter och arbetar med våra egna händer. När vi blir smådade, välsignar vi, när vi blir förföljda härdar vi ut.

6. (13) När de förtalar oss, ber vi. Vi har blivit som världens skräp, var mans smuts, ända till denna dag. I vers (16) **Därför förmanar jag er: Bli mina efterföljare.**

Är detta en bekväm väg att vandra med Jesus Kristus? **Kanske inte bekväm för det fallna köttet.** Därför kommer många att överge kärleken till Kristus och tron i att vilja följa Guds vägar.

Endast Nåden är församlingens bärare, Guds ord hennes lärare, Kristus hennes Herre, och tron hennes livsnerv. Någon annan kyrka än en sådan fri kyrka vill vi inte ha med att göra.

De sanna och ärliga förkunnarna har enbart undervisning om Jesus Kristus, synd, rättfärdighet och dom och drar därför inte uppmärksamheten till sig själva och sitt eget liv.

De har förstått att de är korsfästa med Kristus och har därför ingenting att lyfta fram av sig själva.



Det är otroligt hur mycket tid på tiggeri många har till att människor skall ge församlingar eller enskilda pengar eller köpa deras varor.

Via internetbanker eller att man kan swicha in en frivillig summa. Jag

känner i bland ett visst obehag när jag läser och hör om denna girighet till pengar. Men många i kristenheten är sorgligt nog mest inriktat på att tigga och ständigt bedja om pengar för nästan allt vad de gör. **Kristi kropp är faktiskt ingen fattig tiggerska!**

Jag upplever nog att det ibland handlar om girig affärsverksamhet och människocentrerat religiöst svammel än om sann evangelisation där Jesus är i centrum.

Det blir tyvärr mest människan som blir stjärnan och står i centrum med allt prat och skrivande i böcker om sig själva och sina tankar.

Som om Guds Ord och den helige Ande inte skulle räcka till för att fullkomligt förklara vägen till Jesus Kristus.

Nu är jag mycket medveten om att Kristi sanna Kropp behöver en ekonomi för att trycka upp biblar eller sända pastorer, lärare och andra som lever och gett sitt liv på att sprida evangelium.

Men Kristi Kropp behöver absolut inte pengar till stora feta kyrkobyggnader eller annat världsligt, mysigt eller häftigt för att sprida evangelium.

Församlingen behöver biblar och andefyllda överlätna människor som älskar Jesus mer än denna världen och sig själva.

Det räckte till för Paulus och den tidens församlingar och borde också räcka till för församlingarna i dag år 2020.

Hur är det nu med tionde givandet egentligen?

Av Lennart Jareteg BibelFokus.se

Det här med tiondegivande känns som om det skulle kräva ett längre bibelstudium, men jag skall i alla fall dela med mig av de tankar som jag själv har kring detta just nu.

Kort svar skulle kunna låta så här: du skall inte ge tionde, du skall ge allt! Varför jag säger så skall jag förklara.

Jag anser att frågan om tionde givande nog trots allt har att göra med om vi talar om det Gamla eller Nya förbundet.

I det gamla gällde vissa regler och lagar, och till dessa hörde vissa välsignelser.

Det Nya förbundet handlar inte om att följa lagar och regler utan att tro på Guds nåd genom Jesus Kristi försoningsverk på korset.

Tar vi emot denna nåd genom omvändelse är vi förklarade rättfärdiga trots att orättfärdigheten fortsätter att leva vidare i vår kropp, och till detta får vi dessutom löftet om ett evigt liv i salighet.



Men till det Nya förbundet hör också vår fulla överlåtelse till Jesus och att vi är villiga att korsfästas med honom.

Det innebär att vi är villiga att lämna vårt liv i hans händer och låta honom bli Herre och Gud i vårt ställe. Men Gamla förbundets välsignelser gäller inte med automatik i det Nya.

Vi får istället den Helige Ande som en borgen/handpenning för det arv vi skall få EFTER denna tidsålder.

Rom 6:6: "Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden."

Gal 2:20: "nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig."

Ef 1:14: "Anden är en handpenning på vårt arv, att hans eget folk skall förlossas, för att hans härlighet skall prisas."

Kan då en död människa äga något? Nej, så klart inte.

7. När jag blir en kristen korsfästs mitt gamla liv och jag överlåter allt till Jesus, och detta bör vara vår grundläggande hållning till allt det som vi därefter endast förvaltar. Allt är ju då hans, så varför skall jag då ge tionde av hans till honom?

Jesus bestämmer istället vad som skall göras med allt detta som jag nu förvaltar är honom. Jesus tog straffet för min synd för att ge mig evigt liv,

därför är jag villig att ge honom allt och låta mitt ego dö för att han skall få vara min Herre och Gud. Vad innebär då detta i praktiken? Jo, att jag spenderar pengar så som jag upplever att Jesus leder mig till.

Upplever jag att han vill att jag skall ge tionde till min församling så gör jag det. Skall jag ge mer eller mindre så gör jag det. Jesus förfogar ju egentligen över allt.



Observera nu, att om jag ger med avsikten att bli välsignad av Gud, så har jag börjat köpslå med Gud med mina gärningar. Men i Nya förbundet är allt beroende av Guds nåd.

Blandar vi in att vi skall göra det eller det, så är vi tillbaka i den lagiskhet som inte kan frälsa en människa.

Paulus säger att om vi börjar vara noga med en del av lagen, då måste vi leva i allt enligt lagen eftersom vi då trillar ur nåden.

Galaterna hade t.ex. börjat tro att man var tvungen att omskära sig för att vara med på vägen. Det samma gäller om vi tror att tiondegivandet är

nödvändigt för att vinna Guds välbehag.

Gal 5:3: *"Jag försäkrar er än en gång: var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen."*

Att vi har dött bort från lagen och vårt gamla liv, och att och vi då ger **hela** vårt liv till Jesus med allt vad det innehåller, är den viktigaste grunden till varför jag tror tionde givandet är överspelat i och med det Nya förbundet.

Då uppstår vi med Jesus i ett pånyttfött liv där vi är förvaltare av allt vad vi har tillgång till. Talet om tionde givandet kan invägga oss i en felaktig bild av vår relation till Jesus. Det riskerar att låsa in oss i en lagisk syn på det kristna livet.

Då tänker man, att har jag bara fullgjort mina plikter enligt regelboken, så kan jag göra vad jag vill med resten.

Men det är alltså fel synsätt. Allt tillhör Jesus! Men visst måste vi helgas till att bli allt mer sådana att vi verkligen överlåter allt till Jesus. Och det tar sin tid.

Sedan finns det några mer praktiska problem med tiondegivandet som jag vill peka på. Dessa är inte direkt Bibliska utan i stället förnuftsmässiga.

Kanske detta kan hjälpa oss till att förstå lite mer av Nya förbundets ordning.

Vi kan föreställa oss en ensamstående kvinna med två barn som är med i en församling som praktiserar tionde givande.

Hon tjänar 12.000 kr brutto i månaden och skall ge 1200 kr till sin församling per månad + eventuella s.k. "kärleksoffer" som pastorn vill ha in då och då. Detta gör ett ganska stort ingrepp i hennes svaga ekonomi.

Visst kan hon leva i tro på att Gud kommer att välsigna resten, men om den tron inte finns, så blir hennes kristna liv lagiskt.

Vi kan jämföra med en miljardär som tjänar 100 miljoner kr i månaden. Om han ger 10 miljoner så har han 90 miljoner kvar att leva på per månad.

Skall han då sitta där med gott samvete om han enbart ger tionde?

Nej, här tror jag att Jesus skulle be honom att ge bort kanske 99% av sin



månadslön istället för 10%. Så här är en tiondegivandets princip inte i linje med Jesu sinnelag, anser jag.

Vi är inte kallade till att leva ett liv i misär om vi inte har tro för det. Vi är inte heller kallade till privat lyxliv (vad än framgångsteologin säger), vi är kallade till ett utgivande liv och till att gå korsets väg. En annan sak är att församlingsverksamhet idag fungerar väldigt annorlunda jämfört med hur verksamheten i och kring Guds tempel fungerade på GT:s tid.

Då var ju prästerskapet och templets verksamhet beroende av folkets gåvor, och då gällde tiondegivandet. Dagens församlingar lever till en viss del på statsbidrag och kanske kommunala bidrag. Församlingar bedriver också mycket verksamhet som studiecirkel och får då bidrag till det.

Många anställda har lönebidrag. En del inkomster kommer från direkta skatteavdrag, osv. Så hur skall vi då bedöma vad tionde är i dessa sammanhang?

En hel del av församlingarnas pengar kommer ju redan från våra skatteutgifter. Tar vi istället en husförsamling som exempel, som samlas i ett privat hem, och som enbart har ideellt arbetande förkunnare, varför skulle man då ge tionde dit?

"Barmhärtighet vill jag se och inte offer" säger Bibeln. Många gånger tror jag faktiskt vi hellre borde skicka pengar till nödlidande eller liknande än att ge tionde till församlingarna. Till sist, apostlarna sa tydligt vilka bud som gäller för de hednakristna.

8. **Apk 21:25:** "Men när det gäller hedningar som har kommit till tro, har vi skrivit och gett dem besked om vårt beslut: **De skall avhålla sig från kött som offrats till avgudar, från blod, kött från kvävda djur och otukt.**"

Här står ju inget om tionde givandet. **Läs även Apk 15** om bakgrunden till detta beslut.

8. Skall jag då summera 8. detta, tycker jag att du skall ge på ett sätt där du känner frihet och glädje.

Skulle det innebära att du ger mer än vad som är förståndigt i världens ögon, har du troligen en tro som låter dig gå på vattnet.

Då kan du också ge utifrån en sådan tro. Så ge alltså inte efter vad andra tycker och tänker utan utifrån vad du upplever som rätt för varje tillfälle.

Då lever du följsamt efter Nya förbundets ordning och inte efter en stel princip. Och har du överlämnat rodret till Jesus så är det ju han som ansvarar för din vilja att ge. Han ansvarar för både viljan och gärningen.

Fil 2:13: "Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske."

Läs gärna **5 Moseboken 14:22-29** och överraskas av hur tiondet skulle användas!

/Lennart

"Halv kristendom tolereras men föraktas. Hel kristendom respekteras men förtalas och förföljs."

Det finns ämnen i Guds Ord man helt enkelt inte får diskutera i Sveriges kristenhet. Dvs, man får gärna prata om dem, under förutsättning att alla närvarande tycker precis likadant dvs tycker som Pingströrelsen, Livets Ord, svenska kyrkan och majoriteten av kristna journalistkåren i Sverige.

Men, ve den som har en avvikande åsikt! Det intressanta är att man nästan aldrig bemöter de avvikande åsikterna sakligt med Guds Ord som grund, utan man bara talar om hur dumma, obegåvade och illvilliga de är som inte ylar med vargarna.

Herren frågar

Var är profeterna som skall gå tillrätta med församlingen så att den inte går vilse?

Herren frågar

Var är tjänstegåvorna som skulle uppbygga och skicklig göra Kristi kropp?

Herren frågar

Var är tillrättavisningarna och förmaningarna till församlingens medlemmar så att de svaga håller sig i Kristus och inte förförs av världen?

Dessa tjänster är mycket restriktiv i många församlingar. Därför att onskans andemakter och laglösa har hela tiden hållit många kristna även många pastorer och predikanter andligt nedsövda.

Så att de inte har förstått sanningen och allvaret i evangelium. Många herdar och andra ledare har därför avskaffat profeterna och andra tjänstegåvor och insatt sig själva som goda ledare och förkunnare.

Därmed så slipper man korrigering och förmaningar ifrån de tjänster som Gud tillsatt. På så sätt kan man utbreda sitt eget lilla rike genom sina egna drömmar och visioner. Därför blir den kristna förkunnelsen i sådana sammanhang i regel en lära som alla andra religioners läror i världen.

Sanningen däremot förmedlar och förvandlar mig till att se och förstå Jesus Kristus och evangeliet. Den tillfredsställer också min själ och ger mig en levande tro. Sanningen är själva livets uppenbarelse. Sanningen gör människor fria. Sanningen är Jesus Kristus.

Men ibland blir tyvärr den kristna förkunnelsen bara en lära som alla andra läror i världen. Den borde vara uppbyggd till 100% på Guds Ord.

Men den är sorgligt nog till 50% grundad och uppbyggd på många falska föreställningar.

Och då det finns en falsk lära uppblandad och insmugen i Guds Rena och klara Ord får också den gamle Adam och de onda andarna inflytande och kan förleda och styra verksamheten.

Men inför Gud är det den fulla sanningen och lydningen som gäller. Därför är det oerhört viktigt att förstå och främst själv studera vad Guds Ord lär, och inte bara låta sig bli fostrad av kyrkornas, samfundens, hemsidors och bloggarnas många gånger helt felaktiga förkunnelse.

Vi måste förstå att det är bara två parter inblandade i den undervisning kristna får i det här landet och världen över.

Den ena parten är de som tror på och förkunnar allt Guds Ord och vill följa Jesus Kristus och lyda honom. Den andra parten är de laglösa som inte vill lyda Herrens befallningar och inte vill lämna olydnaden till Guds Ord.

1 Kor 5:12-13 "För vad angår det mig att döma även dem som är utanför? Dömer inte ni dem som är innanför? (13) Men dem som är utanför dömer Gud. Därför, driv själva ut ifrån er den som är ond".



Psaltaren 133 " Se, hur gott och ljuvligt det är när bröder bor i enighet tillsammans. Det är som när den fina oljan på huvudet rinner ner över skägget, över Arons skägg, och ner över kragen på hans dräkt.. Det är som när Herrens dag kommer ner över Sions berg. Där skänker Herren välsignelsen, liv till evig tid.

Ansvarig utgivare William Nielsen